

ARCHIPEL WILLEMSPARK



nieuws... mensen... samenleving...

www.archipelwillemspark.nl

Langzaam, tergend langzaam, vordert de aanpak van de plannen om de Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark mooier en groener te maken.

Komt de romantiek terug?

In 2017 presenteerde een denktank van omwonenden onder de titel 'Breng De Romantiek Terug' een gemeenschappelijke visie. Begin 2019 keurde de gemeenteraad een Plan van Aanpak goed. Onlangs hebben B&W een uitvoeringsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In totaal stelt B&W in deze fase van de uitvoering 3,5 miljoen euro beschikbaar. Hieronder de belangrijkste elementen van het uitvoeringsvoorstel.

Natuurbruggen Teldersweg

Vanwege nieuwe inzichten wil de gemeente de plannen om via twee natuurbruggen de Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark met elkaar te verbinden nader onderzoeken. Dat heeft o.a. te maken met de constatering dat het Hubertusviaduct – anders dan aanvankelijk gedacht – voorlopig niet vervangen hoeft te worden, en met de mogelijke aanleg van een tramspoor naast de Teldersweg en een tunnel onder het kruispunt bij de Scheveningseweg. B&W adviseren tegelijkertijd om een veilige oversteek voor wandelaars en fietsers bij de Ver Huellweg 'te onderzoeken'.

Erg voortvarend ziet dit voorstel er op het eerste gezicht niet uit. Maar misschien bieden deze 'nadere onderzoeken' ook de kans om nog eens naar de eerder afgewezen totale ondertunneling van de Teldersweg te kijken, waarbij ook een eventueel tramspoor ondergronds kan. Met een prachtig aaneengesloten parkgebied als resultaat, een oase in een drukke stedelijke omgeving.

Groener maken van de Ver Huellweg

B&W stelt voor om in eerste aanleg het noordelijk deel van de Ver Huellweg (naast de Waterpartij) te vergroenen. De weg wordt afgesloten voor auto's en een fietspad wordt aangelegd. Wegens gebrek aan middelen wordt het zuidelijk deel (langs de Bataaf) eerst later opgepakt. Jammer is dat laatste wel want de vergroening van het zuidelijk deel zou een snel zichtbare verbetering van de Scheveningse Bosjes betekenen.



Vergroening Aletta Jacobsweg

De 'komende tijd' wil B&W in beeld brengen hoe de Aletta Jacobsweg groener kan worden gemaakt, rekening houdend met de belangrijke infrastructurele functie van de weg. Mogelijk kan bij dit verdere onderzoek meteen bekeken worden hoe het sluisverkeer over de aansluitende Kerkhoflaan kan worden afgeremd of gestopt.

Verbeteren van de inrichting

Eind dit jaar wordt begonnen met vernieuwing en toegankelijker maken van paden, met fraaiër meubilair en met nieuwe borden, alles 'passend bij het karakter van de bosjes'. Bedoeling is om het asfalt op een aantal paden te vervangen door natuurlijker, maar wel stevige, materialen. Begonnen wordt in het zuidelijk gedeelte van de Scheveningse Bosjes, ruwweg in de hoek Kerkhoflaan-Scheveningseweg.

Plan voor meer biodiversiteit

Een bosbeheerplan is in februari vastgesteld en zal later dit jaar in uitvoering genomen worden. Het plan omvat meer ruimte voor mooie, oude bomen, meer licht in het bos, nieuwe beplantingen, rust scheppen voor herstel. Uitvoering van dit plan moet leiden tot een gezonder en aangename bos, met meer variatie in bomen, planten, vogels en insecten.

Hoe verder?

Hopelijk beslist de gemeenteraad spoedig over het op het oog sobere uitvoeringsvoorstel als een eerste stap. Zodat er echt iets concreets en zichtbaars gaat gebeuren. En laten we hopen dat de coronacrisis het budget voor de verdere plannen niet onder druk zet.

Een 'klankbordgroep' functioneert als sparringpartner van de gemeente. Belangrijk is dat ook de diverse bewonersorganisaties en individuele bewoners als een bok op de haverkist blijven zitten om zeker te stellen dat de 'terugkeer van de romantiek' werkelijkheid wordt.

AH

JUNI/JULI 2021

Een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Oplage 5000.



P3 Operatie Steenbreek



P9 Kunstenaar in de buurt



P9 Horen met je ogen

Voorzitter A&W gezocht

De Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark (A&W) zoekt een nieuwe voorzitter.

A&W behartigt de belangen van de bewoners van onze wijken. In goed overleg met gemeente en politiek helpen wij (5 bestuursleden, 6 werkgroepen, wijkkrant, website en circa 75 vrijwilligers) het beleid vorm te geven inzake verkeer, zorg, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Een professioneel secretariaat ondersteunt het bestuur.

Gezocht wordt naar een voorzitter die zich betrokken voelt bij de wijk en zich wil inzetten voor het bijzondere karakter daarvan. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en het Wijkberaad voor. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor en naar de leden van het College van B&W en de stadsdeeldirecteur.

Van de beoogde kandidaat verwachten wij bestuurlijke en sociale vaardigheden om als primus inter pares richting te kunnen geven aan de vrijwilligers. De werkbelasting wordt ingeschat op een paar uur per week. Uw reactie (graag met cv) of vragen kunt u richten aan: secretariaat@archipelwillemspark.nl. Alle reacties worden strikt vertrouwelijk behandeld.

To our non-Dutch speaking neighbors

We don't have space to add a translation of all the articles, except for some highlights of the neighborhood association meeting (P2) and a piece about expats (P7). We do, however include an English list of several articles. Maybe they will pique your interest and encourage you to read some Dutch:

- P1 Beautification of Scheveningse Bosjes
- P5 Esperanto House
- P5 'Sjef', the district newspaper deliveryman
- P5 Young shell collector Zubin van Straaten
- P6 Garbage containers and waste grippers
- P7 James Brockway, poet and translator
- P9 Photographer and artist Lucia Contrera
- P9 Conductor and local resident Lev Markiz
- 10 Schuddegeest courtyard houses

Te kijk in de wijk

instagram joslamcomics



Much of the material in this community newspaper can be found in English on the international section of the community website >> www.archipelwillemspark.nl

Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

secretariaat
p/a Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag
Administratie: mw. Trudy Hollander
T. 070 404 95 80 (of T. 070 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

voorzitter
vacant — zie oproep voorzijde krant

secretaris
Wouter Buwalda
wouter@archipelwillemspark.nl

penningmeester
Ruud Klein
T. 070 362 57 44, ruud@archipelwillemspark.nl

leden
Derk Hazekamp
derk@archipelwillemspark.nl
Niels van den Berg
niels@archipelwillemspark.nl
Agnès Philipse
agnes@archipelwillemspark.nl

contact duurzaamheid
duurzaam@archipelwillemspark.nl

contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl

contact verkeer
verkeer@archipelwillemspark.nl

contact openbare ruimte
openbareruimte@archipelwillemspark.nl

contact cultuur
cultuur@archipelwillemspark.nl

wijkkrant
Sluiting kopij: 30 augustus 2021
Sluiting advertenties: 2 september 2021
Uitkomen wijkkrant: 23 september 2021
p/a Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag,
T. 070 350 35 11
secretariaat@archipelwillemspark.nl

redactie
Arjan Hamburger, Kiddy Kohnstamm,
Sandra van Loon, Frederique Nijhuis,
Else Ponsen, Engelen Scholtes,
Jan Wychers

aan deze uitgave werkten mee
Bart Brouwer, José Buschman,
Wouter Buwalda

correcties Eva Drijver

strip voorzijde
Jos Lammers, joslamcomics.nl

vormgeving
Wilmar Grossouw, deontwerpvloot.nl

websiteredactie
Patti Calabro, Cristo Padmos, Maud Siegmund,
Josephine de Vijlder

nieuws voor de website
website@archipelwillemspark.nl

nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden via www.archipelwillemspark.nl

Dierenambulance
bel 070 328 28 28



Algemene adressen

Wijk- en Dienstencentrum 't Klokhuis
Celebesstraat 4, T. 070 350 35 11
Voor overige informatie zie pagina 16.

Wijkcentrum Het Schakelpunt
Burg. Patijnlaan 1900, 2585 CB Den Haag

Koffiedrinken 55+
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur
dinsdag 10.30 tot 11.00 uur

Gymnastiek op de stoel
dinsdag 11.00-12.00 uur
Aanmelden ter plekke

Florence Thuiszorg
verzorging en verpleging
maandag t/m vrijdag tussen 12.00-14.00 uur
T. 070 754 13 10 (calamiteiten 413 10 00)

Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers
T. 070 754 13 30, info@terminalezorg.nl

Staedion
Postbus 40406, 2506 LK Den Haag
info@staedion.nl, T. 070 42 30 00

Prikpost huisartsen bij apotheek Nauta
donderdag 09.00 - 10.30 uur

Oppas gezocht ...

Wanneer u een oppas zoekt kunt u onderstaande personen benaderen. De voorwaarden dient u verder zelf te maken.

Marion Lohle T. 06 254 953 12
Joris vd Putten T. 06 242 318 01
Sophie Vlaar T. 070 362 82 70



Houd A&W schoon en prettig!

Lantaarn kapot, afvalbakken vol of een verzakte stoep?
Meld het aan de gemeente, bel 14 070.
U krijgt een melding als het is opgelost.

Papierophalen aan huis 2021
donderdag 17 juni, 15 juli, 12 augustus,
9 september, 7 oktober, 4 november,
2 december, 23 december

Wijkberaad 18 mei

Geplukt uit het verslag

Werkgroep Ruimtelijke ordening

Afvalscheiding (ORAC's) De gemeente gaf een presentatie over afvalscheiding. Op de website is een link opgenomen naar de gehele presentatie. Er is ongerustheid over plannen van de gemeente om extra containers in de Riouwstraat te plaatsen, zonder overleg met de Bewonersorganisatie. Het Wijkberaad constateerde een grote verbetering rond de afvalstraat aan het Nassauplein.

Ijskiosk De aanvraag voor een (tijdelijke) ijskiosk op het Nassauplein is door de gemeente goedgekeurd. De Welstandscommissie noemde het detonerende karakter van de kiosk interessant. De zienswijze van de Bewonersorganisatie (onveilige oversteek voor kinderen) werd ter zijde geschoven. Al bij de vaststelling van het bestemmingsplan Archipelbuurt e.o. in 2014 was een kiosk op deze locatie voorzien.

Scheveningse Bosjes Er is een voorstel van het College van B&W aan de gemeenteraad gestuurd over het uitvoeringsprogramma van de Visie van de Denktank Scheveningse Bosjes. Meer info op: www.hethaagsegroen.nl. Zie ook artikel in deze wijkkrant.

Werkgroep Verkeer

Parkeren middenberm burgemeester Patijnlaan Op 1 april werd een nieuwe APV van kracht met een verbod op parkeren op de middenberm van de Patijnlaan. Door interne misverstanden kwam de handhaving pas eind mei op gang. Plannen voor het verder vergroenen van de middenberm zijn nog in de maak.

Parkeren Madurodam Bij Madurodam wordt onder het viaduct aan beide zijden veel illegaal geparkeerd. Handhaving heeft hier inmiddels 'een project opgezet'.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Herontwikkeling locatie Politie bureau Naar aanleiding van een motie van de SP komt er een nieuw Plan Uitwerkings Kader (PUK) waarin ook woningbouw is opgenomen. Het gaat om circa 40 woningen ter plaatse van de stallingsgarage aan het Alexanderplein richting Javastraat. Hiervan worden er in principe 20% sector midden-hoge huur en 80% vrije markt.

Flamez Horeca-gelegenheid Flamez (kruising Balistraat - Javastraat) werd op grond van de wet Bibob vorig jaar gesloten. Daarmee kwam een einde aan de nachtelijke overlast. Inmiddels heeft de gemeente ook van de nieuwe eigenaren (Sportsbar Hague 5) een verzoek om nachtontheffing ontvangen. Voorzien wordt een sportsbar met pooltafels, speelautomaten en een dartbaan. De eigenaren geven aan dat zij uitsluitend om commerciële redenen een nachtvergunning hebben aangevraagd. Ze willen daar geen gebruik van maken en gaan om 2.00 uur dicht. Omwonenden maken zich desondanks grote zorgen over mogelijke overlast. Onduidelijk is verder de omschrijving in het bestemmingsplan versus die in de APV. De direct omwonenden kijken met een jurist naar vervolgstappen.

Werkgroep Zorg en Welzijn

Welzijnsorganisatie Zebra wil zich terugtrekken uit onze wijk. Mogelijk wordt het gehele contract opgezegd inzake de zorg voor ouderen. Op 31 mei vindt overleg plaats met Zebra en wordt geprobeerd het tij te keren (NB het overleg is uitgesteld).

Huidige voorzitter neemt afscheid...

Jaap Jan Brouwer geeft aan dat hij zich terugtrekt als voorzitter van de bewonersorganisatie vanwege drukke werkzaamheden. De Bewonersorganisatie is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Gezocht wordt naar een opvolger

Wouter Buwalda — secretaris Bewonersorganisatie A&W

Het volledige verslag vindt u op de website www.archipelwillemspark.nl

To our non-Dutch-speaking neighbors Highlights of the (online) neighborhood association meeting of May 18, 2021

City officials gave a presentation on waste separation. The garbage situation around the containers at Nassauplein is improving. Concerns are expressed about city plans to add containers at Riouwstraat and the lack of communication about these plans. City authorities approved a permit application for an ice cream stand at Nassauplein. The board of mayor and aldermen has presented to the city council its proposal on Scheveningse Bosjes and Westbroekpark, based on previous views of a community think-tank. See also separate article in this edition. Parking on the median strip of the Patijnlaan is no longer allowed. The city is preparing plans to turn this strip into 'green space'. The city is looking into the nuisance of illegal parking underneath the overpass areas near Madurodam. The owners of a new sportsbar at the corner of Javastraat-Balistraat - replacing the closed Flamez club - have requested a late night permit. Jointly with a lawyer local residents are addressing the issue. Welfare organization Zebra - focusing on needs of the elderly - is planning to withdraw from our neighborhood. A meeting with the neighborhood association is scheduled to prevent such a step. Neighborhood association chair Jaap Jan Brouwer will step down. See separate call in this edition for a successor.

AH



Weesfietsen

'Al die willen naar Ijsland varen, moeten mannen met baarden zijn' Kent u dat liedje nog? 'Jan, Pier, Tjoris en Corneel, die hebben baarden die hebben baarden, Jan, Pier, Tjoris en Corneel, die hebben baarden die varen mee'. De drie mannen die op witte, indrukwekkend stevige, maar stille e-scooters komen aan-zoeven op de Kerkhoflaan en halt maken bij de fietsbeugels op het pleintje, hebben dan misschien geen baarden, maar zijn stoer genoeg om naar Ijsland te varen. Voor de walvisjacht. Alleen deze mannen gaat het niet om walvissen, maar om weesfietsen.

Dit zijn toezichhouders staat er achterop hun zwarte jack. Ze zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van weesfietsen en wrakken in de stad. De afdeling die zich daar bij de gemeente dagelijks om bekomert, is 25 man sterk. Achtergelaten fietsen zijn nu eenmaal een grote ergernis want ze staan in de weg en nemen stallingruimte in beslag voor het parkeren van fietsen die wel worden gebruikt. De regels zijn duidelijk: een fiets mag niet langer dan vier weken ongebruikt op straat staan anders wordt die opgeruimd. In sommige gebieden is het maar zeven dagen zoals bv rondom stations. Hoe pakken de toezichhouders het aan?

Eerst inspecteren ze de algemene staat van de fiets. Ligt er stof op het zadel? Is de kettingkast verroest



of groeit er onkruid tussen de banden? Dan zijn dat veelzeggende voortekenen. Om zeker te zijn dat ze te maken hebben met een weesfiets gaan de toezichhouders secuur te werk. Ze tekenen een stevige krijtstreep op de band en fotograferen de betreffende fiets. Na vier weken komen ze terug. Is de krijtstreep nog te zien? Dan is de fiets niet gebruikt en wordt er een zgn. besluitlabel op de fiets geplakt. En als de fiets er na drie dagen nóg staat, is het bewijs geleverd.

De weesfiets wordt in een busje gehesen en naar het fietsdepot Haaglanden gebracht. Daar wordt de fiets maximaal twee weken bewaard. Niet opgehaalde fietsen van redelijke kwaliteit worden aan fietshandlaren doorverkoet. De wrakken worden vernietigd. Als u last heeft van een achtergelaten fiets, meld het via 'meldingen openbare ruimte' op de website van de gemeente; denhaag.nl. Of via de app 'Buiten Beheer'. En binnen afzienbare tijd staat Jan, Pier, Tjoris of Corneel bij u op de stoep!

KK

Het jaar is bijna voorbij. Den Haag wordt steeds groener. Niet alleen de gemeente vergroent onze omgeving, ook bewoners, scholen en organisaties gingen aan de slag. Alleen al bij Operatie Steenbreek werden dit jaar 30.000 tegels ingeleverd voor planten. Dat is zo'n 2.700 m² meer groen!

Zij gingen je voor: 30.000 tegels eruit en planten erin!



www.steenbreek.nl

Buurt in beweging

De wijkkrant heeft een nieuwe redacteur Sandra



Ik ben Sandra van Loon, moeder van drie kinderen die in de wijk zijn opgegroeid. Toen wij in 1997 in de Archipel kwamen wonen was dit een puur toevallige gebeurtenis. Leuk wijkje, beetje stil maar oké dachten we. Zoveel jaren later is de wijk een plek geworden die voelt als een veilige haven, rustig - dat nog steeds - maar altijd verwelkomend. Over mijzelf; ik ben jurist, wandelaar, lezer en denk - zeker sinds Corona - meer na dan voorheen over de dingen die om ons heen gebeuren. Ik hoop veel over en met de mensen in de wijk te gaan schrijven. Met name wil ik me gaan richten op jongeren en mensen met schoolgaande kinderen. Suggesties voor stukjes die deze groepen lezers aanspreken: laat het mij weten!

email: vanloonadvisory@gmail.com svl

Coronaprik?

De eerste mogelijkheid om de prik te krijgen was in het dorpshuis van 's Gravenzande. Niet naast de deur, maar het ADO Stadion en het Rode Kruis Ziekenhuis waren volgeboekt. Niets slechts over 's Gravenzande: het ging er rustig en efficiënt toe. Na een paar minuten verplicht recoveren in een droefgeestige hal, kon ik weer naar huis. Met behalve een prik en een pleister, ook een prikbewijs rijker. Er was geen pleistercontrole.



Bij mijn tweede prik kreeg ik eerst weer een bewijs en iets later daarop van de prikker zelf een stempel: 'Pfizer B'. "Reclame?" vroeg ik. "Nee, mijnheer, maar er zijn mensen die met hun prikbewijs op zak naar buiten lopen, zonder gevaccineerd te zijn. Daarom krijgt u dit stempel." Merkwaardig: weglopen met een vaccinatiebewijs zonder geprikt te zijn?

In de 90er jaren was de paranormale genezere Jomanda uit Tiel een beroemdheid. Deze gewezen balletlerares trad wekelijks op in een zaal in haar woonplaats. Ze genas haar bezoekers op afstand van allerhande kwalen, door 'instralng'. En trok veel publiek. Je kon bij haar ingestraalde kaartjes ter grootte van een speelkaart kopen om bij te te dragen. Die zouden ook werken. Ik kende iemand, die ze in zijn schoenen droeg. Hij liep heel kwiek en had er dus zeker geen last van. Na een korte samenwerking met publicrelationsmanager Emile Ratelband en een aantal juridische processen van ontevreden klanten tegen haar, verdween Jomanda van het toneel.

Voor sommigen is een geprint bewijs van vaccinatie kennelijk voldoende. Een placebo in plaats van een prik. Geeft dat het gevoel van: 'Mij kan niets meer gebeuren'? Zoals het kaartje van Jomanda. Blijft de vraag welk placebo beter is. De print of het kaartje?

JW



PARKSTAETE
SCHILDERWERKEN

www.parkstaeteschilderwerken.nl



De Vries Robbé
makelaars in ontroerend goed

Aandacht, tijd en service

Javastraat 47 | 2585 AE Den Haag | 070 - 365 88 44 | info@vriesrobbe.nl | www.vriesrobbe.nl

Koop
Verkoop
Huur
Verhuur
Taxaties



NVM funda

Alexandria
GARANTIE AANNEMERS
EST. 1920

101 Jaar

Aanbouw
Verbouw
Restauratie
Renovatie
Onderhoud
Schilderwerk

www.alexandriabv.nl



Celeste
HAUTE PARFUMS

Acqua di Parma
Annick Goutal
Caudalie
Cire Trudon
Creed
Diptyque
Geo F. Trumper
Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
Mason Pearson
Molton Brown
Parfums D'Orsay
Penhaligon's
Serge Lutens

FREDERIKSTRAAT 963 • T 070 3461487
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL
24/7 online

DROST JUTEN
NOTARISSSEN

Jouw notariskantoor in Den Haag

Op afspraak ook 's avonds geopend

Drost Juten Notarissen • Nassauplein 36 • 2585 ED Den Haag
Telefoon (070) 342 51 00 • E-mail info@drostjuten.nl • drostjuten.nl

Martin Willems | Hair Art

Bankastraat 103 A
2585 EJ Den Haag
tln + tix 070 35 44 812

Afscheid nemen van wie iemand in essentie was.

In Essentie uitvaarten helpt je hierbij, we lopen samen een stukje op, tot zover als nodig is.

Merlijn Berkhout-Schippers
Integer, betrouwbaar, persoonlijk

in Essentie
UITVAARTEN

070 - 2210499
merlijn@inessentieuitvaarten.nl
www.inessentieuitvaarten.nl

24/7 bereikbaar

Thuiszorg die bij ú past

De 4 zekerheden van Evita Zorg

- 1 altijd en direct inzetbaar
- 2 alle zorg en ondersteuning thuis
- 3 vaste zorgverlener die bij ú past
- 4 volgens afspraak op afgesproken tijd

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

Ook voor de dagbesteding bent u van harte welkom in Evita Lokaal

t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

Wijn op Dronk & Antiquariaat Arine Van der Steur

rare books, Old Master prints
high quality wines &
zeldzame boeken, prenten
& kwaliteitswijnen

Balisastraat 81B
2585XN Den Haag

+31 (0) 6 517 921 66
wijnopdronk.nl

+31 (0) 70 743 90 80
arinevandersteur.nl

Gransjean
WIJNEN EN DELICATESSEN

Steeds voor u op zoek naar bijzondere lekkernijen!

Bankastraat 12 - Den Haag
www.gransjean.nl

De Tegelkunst

Verkoop en uitvoering vakmanschap voor restauratie, reparatie en onderhoudsadvies op maat

Javastraat 106
2585 AV Den Haag

070-3630112 of 065 1303770

Email: info@detegelkunst.nl

Voor openingstijden zie: www.detegelkunst.nl

Het uithangbord hangt er niet meer. Maar een bordje met groene ster wijst op de bestemming van het pand op nummer 172 hoek Riouwstraat en Batjanstraat: Internacia Esperanto-Instituto.

Esti aŭ ne esti

Het instituut bevindt zich al 87 jaar op die plek! Aan de buitenkant is niet af te zien dat het idee van een internationale kunst-taal die relatief makkelijk te leren is, nog altijd springlevend is. Dat idee vindt zijn oorsprong in 1887 toen Leyzer Zamenhof, een joodse oogarts een boekje publiceerde met de basisprincipes van de kunst-taal onder het pseudoniem dr. Esperanto.

Esperanto: waar hoopte hij op? Afkomstig uit Bialystok, destijds een stadje in Rusland en nu gevestigd in Polen, had hij te maken met een heterogene gemeenschap waar Jiddisch, Russisch, Pools en Duits gesproken werd en de onderlinge verdraagzaamheid ver te zoeken was. Hij hoopte dat een gemeenschappelijke taal zou leiden tot meer begrip voor elkaar. De tijd was er blijkbaar rijp voor, want zijn idee sloeg niet alleen plaatselijk, maar wereldwijd aan. De Esperanto-instituten rezen als paddenstoelen uit de grond. Er werden leraren opgeleid, cursussen en lezingen gegeven en internationale congressen georganiseerd. Aan het eind van de 19de eeuw werd mede door de aanleg van spoorlijnen, het reizen steeds aantrekkelijker. Dat bevorderde de internationale samenwerking



en als communicatiemiddel leek het Esperanto de perfecte oplossing te bieden. In onderhandelingen zou niemand meer bevoorrecht zijn omdat iedereen zich in de kunst-taal zou moeten uiten en niet in de moedertaal. Er was sprake van miljoenen volgelingen wereldwijd. Maar daar brachten de twee wereldoorlogen flink de klad in. Esperantisten werden door Stalin vervolgd en nadat ze uitgeweken waren naar Duitsland door de nazi's, vanwege de joodse herkomst.

Hij hoopte dat een gemeenschappelijke taal zou leiden tot meer begrip voor elkaar. Zijn idee sloeg wereldwijd aan.



Na de tweede wereldoorlog kreeg Engels als wereldtaal de overhand en nam de belangstelling voor Esperanto af. Hoeveel esperantisten er nu nog zijn, is moeilijk te zeggen. Voor veel mensen is het een hobby en we weten ook niet precies hoeveel mensen er schaken of schilderen. Maar door het internet en de ervaringen het afgelopen jaar met zoomen, komt er weer nieuw leven in. Het leek er bijvoorbeeld even op dat de viering van het 80ste bestaansjaar van het Internacia Esperanto-Instituto vorig jaar afgeblazen moest worden vanwege de pandemie. Door toevlucht te nemen tot het internet werd het jubileum alsnog een succes. Nu men zich niet fysiek hoefde te verplaatsen, konden er al zoomend veel meer mensen van verschillende nationaliteit deelnemen. Het internet heeft zich de afgelopen jaren ook ontwikkeld tot de plek waar cursussen Esperanto gevolgd kunnen worden.

In het pand op nr.172 in de Riouwstraat is een grote bibliotheek met allerlei vertaalde werken, maar ook romans, biografieën, korte verhalen en gedichten die oorspronkelijk in het Esperanto geschreven zijn. En kom je er niet uit, dan biedt Google-translatie uitkomst. Van alle talen bleek Esperanto veruit de eenvoudigste taal om te digitaliseren.

Dus: Esti aŭ ne esti (to be or not to be) tio estas la demando (that is the question) gaat voor Esperanto niet op. Enthousiaste vrijwilligers en hobbyisten houden het idealisme van dr. Zamenhof nog steeds in leven. En vrijwilligers kan het Internacia Esperanto Instituto goed gebruiken, ook als je het Esperanto nog niet beheerst.

Ga kijken op www.iei.nl KK



'Sjef de Krantenman'

Sinds 14 jaar bezorgt hij in dat deel van onze wijk, op zijn elektrische bakfiets, tweemaal daags de dagbladen. Tussen 4 en 7 de ochtendkranten (Volkskrant, AD, Telegraaf, FD, NRC Next en ND), en tussen 3 en 6 's middags de avondkranten (NRC en Parool). Zes dagen in de week. Na zijn ochtendronde drinkt Sjef steevast een beker melk, al dan niet met ontbijt, bij koffiehuys John&June's, voorheen de Prinsenvink, aan de Kerkhoflaan.

"Ik sta tussen 2 en 3 uur 's nachts op. Dan fiets ik vanaf mijn huis vlakbij de Leyweg naar Scheveningen om de kranten op te halen en begin mijn eerste ronde. Na mijn melk ga ik terug naar huis om wat te slapen voordat ik aan mijn tweede ronde begin. En 's avonds duik ik om half 9 m'n bed in. Veel mensen beseffen niet hoe fysiek zwaar mijn beroep is, zeker op mijn leeftijd en zeker bij slecht weer, wat in Den Haag nog wel eens voorkomt. Maar het is fijn werk, ik hou van de onafhankelijkheid en de vrijheid".

Veel vrije tijd heeft hij dus niet. "Eigenlijk alleen de zondag, dan rommel ik wat aan, luister naar mijn favoriete muziek, vooral reggae, ska en hard rock".

Het is een fijne wijk, vindt Sjef. "De meeste mensen zijn vriendelijk, sommigen zijn in voor een praatje. Een enkele keer worden mensen ongeduldig als de bakfiets op een parkeerplaats staat waar zij op dat moment hun auto kwijt willen. Een paar jaar terug heb ik van een groep wijkbewoners een elektrische bakfiets gekregen toen ze zagen dat het me met een gewone bakfiets te zwaar werd. Dat zegt toch wel veel over de buurt".

Welke krant hij het meest bezorgt? "De Volkskrant, dan het FD, en op enige afstand Telegraaf, NRC en Trouw. Er is één abonnee op het Nederlands Dagblad. Zelf lees ik het AD, vooral voor het Haagse nieuws".

Veel onverwachte dingen komt hij eigenlijk niet tegen. "Een enkele keer vraagt de politie wat ik aan het doen ben. En regelmatig zie ik huissleutels in het slot steken. Dan waarschuw ik de bewoner".

Voorlopig hoopt Sjef in de wijk te kunnen blijven. Zijn klanten zouden niet anders willen.

AH

Zubin Schelpenverzamelaar

Meestal kom je in de krant, als je iets heel lang achtereen hebt gedaan. Bij een jubileum bijvoorbeeld. Of bij een afscheid. Je hebt dan vaak een mooie toekomst achter je. Daarom nu iets anders: Zubin van Straaten is 13 jaar.

Zijn voornaam komt uit India, net als zijn moeder Vandana. Hij woont al bijna zijn hele leven in de Archipel. Bijna, want hij is geboren in Londen. Verzamelt schelpen, is concholoog - schelpenkundige - van jongsaf aan. Kun je dat wel zeggen over iemand van zijn leeftijd? Maar misschien is het niet zo gek, want zijn grootvader verzamelde ze ook en was bovendien geoloog. Het zit dus in de familie. Zubin zet die traditie voort. Hij kende de latijnse namen van schelpen al lang voordat hij naar het gymnasium

ging. Schelpen zijn voor hem het mooiste wat er bestaat. Zijn kamer is gevuld met verzamelingen. En niet alleen zijn eigen kamer. Je vindt ze bij hem thuis bijna overal, tot in de tuin toe. Maar denk niet, dat zijn wereld zich beperkt tot schelpen.

Op zomerdagen horen de burens hem studeren op zijn viool. Na een aarzelend begin, een paar jaar geleden, steeds beter. Verder speelt hij voetbal bij Graaf Willem en toneel op school. In zijn vacaties gaat hij het liefst op zoek naar schelpen en fossielen. Ook vrienden en bekenden worden daarbij ingeschakeld. De schelpen die zij vinden worden altijd in dank aangenomen. En daarna gedetermineerd natuurlijk. Komt hij bij je over de vloer, dan lijkt hij te voelen of er schelpen in zijn buurt zijn. Een echte liefhebber.



JW

Afval varia

■ Dank aan de Gemeente voor het plaatsen van een hek achter de ORAC's op het Nassauplein. Dat voorkomt dat naast de containers gedumpt papier en plastic het groen inwaait. Het zou overigens helpen als ieder die zijn glaswerk, plastic, papier of ander afval niet direct in de containers kwijt kan dat niet rondom de ORAC's achterlaat.

■ De gemeente zoekt vrijwilligers die een wijk-container 'adopter' en daarmee willen bijdragen aan een schonere stad. U krijgt een sleutel (om de container te openen en zo eventuele verstoppingen te verhelpen), een prikker, werkhandschoenen en een bezem. Aanmelden kan via denhaag.nl - afval > huishoudelijk afval, of via telefoonnummer 14070.

■ De Gemeente is van plan om in onze wijk extra 'afvalsorteerstraatjes' aan te leggen, en wel in de Riouwstraat (t/o nr.100) en Alexanderplein (t/o nr.23). Dat betreft meerdere ondergrondse containers voor glas, papier, textiel, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, zoals nu bestaand aan het Nassauplein. Via www.denhaag.nl/huisvuil onder 'procedure en plaatsing ondergrondse afvalsorteerstraatjes' kunt u - vóór 14 juli - uw mening over dit plan geven en onderbouwde alternatieve locaties aandragen. Ook het wijkbestuur buigt zich over de gemeentepannen.

■ U kunt een gratis afvalgriper bij de gemeente aanvragen. Een handig idee als u op uw wandeling of bij het hond uitlaten in de wijk iets moois voor de buurt wilt doen. Aanvragen kunt u de griper bij jeffrey.montanari@denhaag.nl

■ Op de mogelijkheid van kleine tuintjes rondom ORAC's in onze wijk komen we terug zodra de gemeente aangeeft dat de ervaringen elders zo positief zijn dat zij er mee verder wil gaan.

■ Uiteindelijk is het onze individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid om geen rommel op straat of in het park achter te laten. Zoals Loesje al zei: "Opruimen, het lijkt zo simpel. En dat is het ook".



Rommel opruimen

De in Duinoord wonende Anne komt vrijwel dagelijks naar de Scheveningse Bosjes. Het is niet alleen om haar hond uit te laten, maar ook om tegelijkertijd met een lichtgewicht afvalgriper en vuinzak rommel op te ruimen.

"Ik doe eerst een rondje om het park heen en daarna doorkruis ik de Bosjes. Het is een verslavende, bijna meditatieve bezigheid en het geeft grote voldoening om de Bosjes opgeruimd te zien. En hoe opgeruimder het er uitziet, hoe beschromder mensen worden om troep weg te gooien. En in de loop van de tijd is de hoeveelheid vuilnis afgenomen".

Ze treft in het park van alles aan: bekertjes, peuken mondkapjes, bilendoekjes, condooms, lachgas- en drugs-attributen, ijspapierjes. Er zijn een paar negatieve uitschieters. "Treurig is het vaak rondom de auto's die op de Ver Huellweg parkeren", zegt Anne. "Mensen gooien van alles uit hun autoram: flessen, koffiebekers, pizzadozen. Pas geleden heeft iemand er een forse hoeveelheid puin achtergelaten. Maar ook bij de kinderspeelplaats op de zandvlakte kan het een bende zijn. Ouders zouden zich veel verantwoordelijker moeten voelen om de zandvlakte schoon te houden. En vaak gooien mensen vuilnis naast in plaats van in de vuilnisbakken".

Ergeren doet Anne zich zo min mogelijk. "Ik zie het als een roeping".

Daags na ons gesprek ben ik eens scherper gaan opletten en inderdaad: de Bosjes liggen er dankzij Anne behoorlijk schoon bij. We mogen veel waardering hebben voor de vrijwillige bijdrage die deze niet-buurtbewoonster aan de kwaliteit van de Scheveningse Bosjes levert.

AH



Van Eijk makelaardij in nieuwe maar ervaren handen

Hanneke van Eijk, moeder van recente mede-eigenaar Marieke Alberts, startte de makelaardij in 1968. Kort daarna vestigde het bedrijf zich in de Bankastraat waar ze nu op nummer 107 gevonden kunnen worden.

Zodra het kan organiseren Marieke en Cindy een dubbel feest. Zij willen zichzelf graag voorstellen aan de buurt en ze willen aandacht geven aan het afscheid van Elmer. Die trouwens naast de makelaardij blijft wonen, als freelancer blijft werken en zijn dagelijkse wandelingen in de buurt gerust blijft voortzetten.

FN

Lockdown Wij zijn de mol

De winter was lang, het voorjaar koud. Een wandeling door de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark als de zon eindelijk weer warm op je rug schijnt en het opbloeiende groen de auto's enigszins aan het zicht onttrekt voelt dan als balsem voor de ziel. Balsem die je altijd wel kunt gebruiken, maar in een corona-crisis nog meer.

Zo'n wandeling tussen de bomen helpt ook om mentaal even afstand te nemen van onze ongeduldige samenleving. Afstand van ontevreden medemensen en agressieve sociale media, afstand van verontwaardigde politici en verbeterde journalisten, afstand van lawaaiige praatprogramma's met gelijkheidsberige BN-ers.

En dan bedenken ik me, wandelend met koffie, dat we het in dit land zo slecht nog niet hebben. Geen gaaf land, maar alles bijeen wel een tamelijk prettig land. Ondanks alle kritiek een redelijk georganiseerd, zij het te vaak overgeorganiseerd, land. Door de bank genomen een van de meest vrije en welvarende landen ter wereld, ook in coronatijd.

Goed om ons daarvan rekenschap te geven als we mopperen over beperkingen.

"Nog even doorbijten", bezweert Hugo de Jonge ons, "er is licht aan het eind van de tunnel". Geleidelijk aan verlaten we ons tijdelijke, ondergrondse mollenbestaan.

AH



Wie o wie zorgt dat de jaarlijkse voedselbankactie een vervolg heeft!?

Na 9 jaar met veel plezier de Voedselbankactie georganiseerd te hebben nam ik het besluit om met de organisatie hiervan te stoppen.

Ooit begonnen in de Vredeskapel en na sluiting van de Kapel was het Klokhuis bereid om 1 keer per jaar ruimte te maken voor de Voedselbank. Het was inspirerend om te doen met vele waardevolle ontmoetingen. Afgelopen jaar heeft de Archipelschool enthousiast meegedaan en ik hoop dat ook dit een vervolg krijgt!

Anne Tieleman

Voor info kunt u mij mailen annetieleman@ziggo.nl



VREEMDE VOGELS IN DE ARCHIPEL

Thuis in twee talen James Brockway

Vlak na de oorlog was het gat dat een V2-raket geslagen had in de Riouwstraat, nog lang niet gedicht. Pas in 1951 zou het huidige appartementencomplex zijn deuren openen. Wie de bouw ervan met eigen ogen kon volgen, was James Brockway, de tenger Brit die in 1946 in de Riouwstraat kwam wonen en zou uitgroeien tot de grootste vertaler van Nederlandse poëzie in de Engelse taal.

Brockway, Jim voor vrienden, zag in 1916 het levenslicht in Birmingham. Na een oorlogscarrière in de Royal Air Force streek hij neer in het minder homofob geachte Den Haag. Hier vond hij zijn grote liefde in de twintig jaar oudere architect en bouwkundig ingenieur Abraham Mattheüs de Rouville de Meux. Diens woning op Riouwstraat 58, even voorbij de bomkrater, bood hem de rust om te vertellen en zelf gedichten te schrijven. Brockway specialiseerde zich in het omzetten van Nederlands-talige literatuur in het Engels, met een briljant resultaat. Zijn Engelse accent zou een leven lang bijdragen aan zijn persoonlijke charme.

Met vele door hem vertaalde dichters onderhield Brockway levendig contact, zoals Hans Lodeizen, Remco Campert, Vasalis, later ook Anton Korteweg en Rutger Kopland. Dichter Gerrit Achterberg kwam hem in de zomer van 1952 opzoeken op Riouwstraat 58: 'Ik bracht hem naar boven en we gingen zitten op mijn werkkamer, de schrijftafel tussen ons. Het leek een beetje op het spreekuur bij de dokter en, een beetje zoals een dokter dat doet, heb ik de dichter opgenomen. [...] In de weken daarna bracht de post mij vele kleine pakjes. Eerst moest ik lezen en herlezen. In het huis in de Riouwstraat was het te druk, dus maakte ik er een gewoonte van de bundels mee te nemen naar de Scheveningse Bosjes, waar ik in het gras ging liggen lezen en krabbelts maakte.'

Verhuizen naar Cornwall
In 1964 werd Riouwstraat 58 verkocht, de bewoners vertrokken naar het stadje St. Austell, nabij de kust in Cornwall, met het idee zich daar voorgoed te vestigen. Twee jaar later was Brockway even heel kort terug in de Archipel, om de prestigieuze Martinus

Nijhoff Vertaalprijs in ontvangst te nemen in het toenmalige stadhuis aan het Burgemeester de Monchyplein. Een jaar later, in 1967, zou hij de prijs woedend terugsturen, uit protest tegen het afkeuren van zijn proefvertaling van *En roos van vles* van Jan Wolkers. Zijn actie kreeg weinig bijval, dagblad *De Tijd* sprak van 'een snel opbruisend temperament'.

In *The Guardian* beschreef Brockway toentertijd een herinnering aan zijn Haagse woning: 'Achter het huis zie ik twee arbeiders tussen de bomen, ingetogen bezig met het schoonmaken van de grafstenen van het katholieke kerkhof, zoals ze dat al hebben gedaan, zolang ik me dat herinner - dat wil zeggen de laatste 22 jaar. Ik herken een van hen. Zijn haar is nu grijs. En ook deze scène is van een rust die niet alleen van de doden kan komen.' Klinkt hierin iets van heimwee door? In 1970 zouden Brockway en zijn partner inderdaad naar Den Haag terugkeren, eerst naar Clingendael, wat geen succes was, daarna naar het gebouw dat zij zoveel jaar daarvoor gebouwd hadden zien worden: Riouwstraat 114, op de plek van de bom.

Daar voelde hij zich thuis
In dit appartement - met de antieke meubels, blauwe chintz-gordijnen, schilderijen en het schrijfbureau - voelde Brockway zich thuis. Hij werd erkend als eminent vertaler (van bijna duizend gedichten), maakte furore als dichter en essayist, koesterde de vriendschap met vele letterkundigen (Kopland zat graag bij hem in de tuin onder de duin-deen met uitzicht op de koepel van de begraafplaats) en genoot van de aanloop van buurtgenoten als Ethel Portnoy, het echtpaar Van Vuure en Jan van Santen.

Eind 2000 overleed James Brockway, 84 jaar oud. Zijn partner Bram de Rouville was hem al veertien jaar eerder overgegaan. De helft van zijn nalatenschap schonk Brockway aan het Nederlands Letterenfonds, dat sinds 2005 de James Brockway Prijs uitreikt voor vertalingen van Nederlandstalige poëzie. De Nederlanders had hij altijd met liefdevolle ironie gezien: 'God made the world with an amateur touch, / Holland He left to His Betters, the Dutch.'

José Buschman

— advertentie —

Persoonlijke service met een no-nonsense benadering?

Uw makelaar in het hart van de Archipel.



Hekking

NVM MAKELAARS

verkoop • aankoopbegeleiding

• taxaties • huur • verhuur •

www.hekking.nl

Archipel & Willemspark is home to some 3000 expats, almost 40 percent of the neighborhood's population. What does it take to be a happy expat in The Netherlands? We spoke to Arlette de Haan and Els de Buvry, founders and owners of Tulip Expats Services, a small specialized Dutch organization whose office happens to be located in our neighborhood. Tulip Expats Services advises expats on issues like housing, schooling, taxes, registration, visas and permits.



Arlette & Els Expats Experts

First of all, how do you define an expat?
Arlette: "Generally we describe them as 'international', highly skilled migrants who come to The Netherlands with an employment contract. Obviously, they often bring their family with them. Usually they come on a temporary basis, although a surprising number of them choose to stay, if possible."

Did corona, its related travel limitations and the increase of online work spaces reduce the number of expats?
Arlette: "Not really. The city of The Hague has around 45.000 expats and that seems to be pretty stable. Internationalization is a continuing process that cannot be limited to online contacts only. Nonetheless, there is a group of expats waiting to move to Holland, but currently held back by corona restrictions."

What do expats like about living in The Netherlands?
Els: "The first and foremost Holland is experienced as a very free, democratic society. Other pluses are its relative safety, the quality of the professional environment, of academic education, of public transportation. Many like the relative lack of strict hierarchical relations. Our experience is that 9 out of 10 of our clients love living here. You see that reflected in the fairly high number of people applying for Dutch passports, although that is mostly done by non-western expats."

What do expats dislike about living in The Netherlands?
Els: "The Dutch rudeness, which the Dutch usually call directness, is seldom appreciated. For some it causes a culture shock. The Dutch are also rather private and not always hospitable, although among young families expats and locals mingle much more easily. Other negative issues that are mentioned are high taxes and difficulties in finding a spot at international schools."

What advice do you give expats to facilitate settling in?
Arlette: "Apart from finding a house or registering with the authorities we strongly believe in joining a club, be they sports, cultural or social. It is the best way to connect. This is true for every expat, but especially helpful to singles and couples without children. Families with kids already find connections through schools. Many expats also have their own expat social networks. Generally I would say that young expats are very flexible and settle more easily than the older generation."

What advice do you give to the Dutch neighbors?
"It would be nice if the Dutch would be willing to open their doors a bit more to internationals in their neighborhood. That having been said, most expats have very good experiences with their Dutch neighbors whenever they need help."

Tulip Expats Services can be found at Malakkastraat 88/90, Den Haag
T. +31 70 2208156, info@tulipexpatservices.com

www.tulipexpatservices.com

Een thuis vind je samen met Estata.

Met onze persoonlijke aandacht, ons unieke netwerk en brede aanbod zorgen wij ervoor dat jij krijgt waar je echt blij van wordt!
www.estate.nl

☎ 070 350 70 50 ✉ info@estate.nl

ESTATA
MAKELAARS O.G.

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

Marceline Strumpher
NVM register
makelaar taxateur

AANKOOP | VERKOOP | AANHUUR | VERHUUR | BEHEER | TAXATIES | CERTIFIED ESTATE BROKER

Exotenhof

exotenhof

Bankastraat 78g
hoek Billitonstraat
2585 EP Den Haag
T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

EEN WERELD AAN DIVERSITEIT IN VERSE GROENTE EN FRUIT

TUINAANLEG EN ONDERHOUD
HOVENIERSBEDRIJF
"DE CONIFER"
Ook voor uw sierbestrating,
kleine sloopwerkzaamheden,
balkon, snoeien en rooien van bomen.



R.G. v. Straaten
Borneostraat 54
2585 TW Den Haag

Mobiel: 06-53780411
Mail: info@deconifer.nl

Archipel

ZONWERINGEN & ROLLUIKEN
Paramaribostraat 143, 2585 KB Den Haag

Tel. 070-346 17 70

info@archipelzoning.nl

Gespecialiseerd in zonweringen en rolluiken sinds 1949

MEIJER
FINANCE

Marius Meijer AA/RB

Javastraat 14
2585 AN 's-Gravenhage
Tel.: 070 - 360.02.32
www.meijerfinance.nl

van Laar
verhandel



Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

www.verhandelvanlaar.nl



Meer belevenissen van de personages uit de strip
"Te kijk in de wijk" in deze wijkkrant vindt u in:

Jij vindt ook niks leuk!

93 vrolijke strips om u door de alledaagse treurnis
van het leven heen te slepen.

Een joslamcomics-productie, nu verkrijgbaar bij:
www.boekenbestellen.nl
onder vermelding van ISBN 978-94-6345-332-5

Fysiotherapie
Manuele therapie
Psychosomatische
fysiotherapie
Medische Fitness
Consulten
Advies/begeleiding



Archipel
Fysiotherapie &
Manuele therapie
Sumatrastraat 205
2585 CP Den Haag
070 - 3503990
Locatie "De Bataaf"
Ver Huëllweg 2
2585 JC Den Haag
070 - 3506944

www.archipelfysiotherapie.nl

De Haagse Boekerij

Literatuur ~ Kinderboeken
Antroposofie ~ Filosofie
en heel veel kunstkaarten.
English books - Deutsche Bücher
Commande de livres français



Frederikstraat 24 • 2514 LK Den Haag
(070) 346 48 00 • info@haagseboekerij.nl
www.haagseboekerij.nl

Matzinger Eversdijk
Notarissen

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ Den Haag
T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707
E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzingereversdijk.nl

ANNETTE
POLDERMAN
LIJSTEN / ENCADREMENTEN

BANKA STRAAT 83
2585 EH DEN HAAG
TELEFOON: 070 - 355 62 25

APOTHEEK NAUTA

•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
•Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

Geopend maandag t/m vrijdag van
8.30-17.30 uur. Op zaterdag van
11.00-15.00 uur alleen Bankastraat.

Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)



CHR. TH. JEEHE
STEENHOUWERIJ
NATUURSTEENHANDEL

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Dorpels en Nuten - Trapbekleding
Vloeren - Vensterplaten
Grafmonumenten

Sumatrastraat 30 Tel. (070) 350 44 80
2585 CS Den Haag info@jeehe.nl

VAN DE VELDE NOTARIAAT
'S - GRAVENHAGE

Burgemeester Kolfschotenweg 63 | 2585 DZ 's-Gravenhage
telefoon 070 346 95 02 www.vandeveldenotariaat.nl

KUNSTENAARS
IN DE BUURT



'Destijds kwam ik naar Nederland omdat mijn man aan de ru in Delft studeerde. Hij is half Peruaans, half Nederlands. Het was een leuke samenloop van omstandigheden dat ik graag reis en hij in Nederland was. In Den Haag ging ik naar de Kunstacademie. Ik deed de opleiding fotografie. In Peru werkte ik veel met batik technieken op textiel. Maar hier op de kunstacademie kreeg ik weinig ruimte voor mijn batikunst. Ook kon ik hier destijds de juiste materialen niet vinden en ben ik batik op papier gaan doen.

Ik fotografeerde ook veel in opdracht, maar ik word eigenlijk pas echt blij wanneer ik iets met mijn handen maak. Daarom bouwde ik installaties van papier, die ik als achtergrond voor mijn eigen foto's gebruikte.

Ik ben dol op de natuur en het is altijd een van mijn wensen geweest om naar het regenwoud te gaan. Het is alsof ik hier 's morgens het regenwoud binnenstap.

later in natuurlijke kleuren beschilder. Ik ben dol op de natuur en het is altijd een van mijn wensen geweest om naar het regenwoud te gaan, maar omdat dit niet kan maak ik hier een stuk regenwoud na. Ik heb er nu een aantal dieren afgerond, zoals de tapir, de jaguar, de miereneter en verschillende soorten apen. Het is alsof ik hier 's morgens het regenwoud binnenstap. In september zal op het Lange Voorhout en in de voormalige Amerikaanse ambassade een festival worden georganiseerd, waar ik mijn dieren wil tentoonstellen.

Museum Huis van het Boek
Hoewel ik een veelzijdige kunstopleiding achter de rug had, besloot ik als aanvulling in Leiden kunstgeschiedenis te gaan studeren. Het was fijn om mijn

Lucia Contreras Claux (Lima, 1974) studeerde Letteren en vervolgens Beeldende Kunsten aan de pucp Universiteit te Lima, waar zij zich toelagde op schilderkunst, grafiek en batik. Na de afronding van deze studies kwam zij naar Nederland. Ik sprak haar in haar atelier in de voormalige Amerikaanse ambassade, maar zij woont in de Malakkastraat.

Lucia Contreras Claux Schilder, fotograaf & museumdocent

Uit die achtergrondinstallaties is mijn volgende stap ontstaan. Beelden maken van papier. Met aan elkaar gelijmd stroken papier maak ik levensgrote dieren, die ik

kennis te verbreden en ik heb die studie met veel plezier afgerond. Nu ben ik behalve beeldende kunstenaar, ook museumdocent in het Museum Meermanno, tegenwoordig het Huis van het Boek. Ik geef er lessen en rondleidingen. Sinds September staat in het Huis van het Boek een prachtige PAKJE KUNST automaat met kunstwerkjes over de liefde van het boek. Men heeft 27 kunstenaars, waaronder ikzelf, bereid gevonden om iets voor de automaat in Huis van het Boek te maken. Het resultaat is erg bijzonder. Een kunstenaar maakt een klein kunstwerkje in een formaat zo groot als een sigarettenpakje, dat na inwerp van 4 euro uit de kunstautomaat tevoorschijn komt. Wat er precies uit de automaat komt is altijd een verrassing. Ik illustreer en knip scènes uit op basis van bekende verhalen uit de wereldliteratuur en heb er nu een flink aantal gemaakt. Graag laat ik me ook inspireren door verhalen uit de Egyptische, Griekse en Peruaanse geschiedenis. Zodra de musea weer opengegaan kunnen de bezoekers hun hart hier ophalen.'

www.luciacontreras.com

ES

Hoewel hij in de Sovjet-Unie een gevierd musicus was, vroeg Lev Markiz in 1981 politiek asiel aan in Nederland. Hij was van oorsprong violist maar ontwikkelde zich gaandeweg als dirigent. In Moskou had hij veelal zijn eigen concerten georganiseerd en een trouw publiek opgebouwd.

Lev Markiz Horen met je ogen

Toen hij na drie maanden intensief studeren met een jeugdorkest voor deelname aan het Von Karajan concours zou afreizen naar Berlijn, werd hem te kennen gegeven dat een andere dirigent zijn rol zou overnemen. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. De ergeris over dit soort bemoeienis én het verlangen naar meer artistieke vrijheid kregen de overhand. Hij diende een verzoek in om te emigreren. Vanaf dat moment was hij persona non grata. Van de vele opnames die hij maakte met 'De Solisten van Moskou' (een kamerorkest dat hij zelf had opgericht) werd zijn naam geschrapt. Het duurde twee lange werkloze jaren voordat hij mocht vertrekken. In die tijd werd hij alleen in Georgië nog warm onthaald. Georgië! Het Italië van Rusland. Daar was het leven nog goed! Lekker eten, mooie wijnen, hartelijke gastvrije mensen die niet met Rusland geassocieerd wilden worden na periodes in hun geschiedenis van onafhankelijkheid.

Vrij man maar berooid en stateloos
Lev was bevriend met Kyrill Kondrashin die in 1978 politiek asiel in Nederland had aangevraagd en dirigent van het Concertgebouworkest werd naast Bernhard Haitink. Op zijn voorspraak kreeg hij een baan aan het Conservatorium in Den Haag. Maar in

1981, kort na Lev's aankomst in Den Haag, overleed Kondrashin. Nu stond Lev er alleen voor. Weliswaar een vrij man, maar berooid, 51 jaar oud en stateloos. Hij vond tijdelijk onderdak bij een bevriende journalist in de Archipel in Den Haag. Het lange bureaucratische proces om Nederlands staatsburger te worden werd in gang gezet. Eerst kreeg hij een roze paspoort. Daar kon hij niets mee. Toen een grijs vluchtelingenpaspoort. Dat maakte reizen binnen Schengen mogelijk. En zes jaar na zijn aankomst kreeg hij een Nederlands paspoort. Intussen had hij als gastdirigent voor ongeveer alle orkesten gestaan die Nederland in de 80'er jaren rijk was. Maar hij werd ook gevraagd in het buitenland, vooral Italië en Duitsland en hij maakte tournees o.a. met het Nederlands Kamerorkest. Op één van die reizen ontmoette hij Claire, die zijn tweede echtgenote zou worden. Met een aantal van zijn muziekstudenten en oud-studenten richtte hij in 1988 het Nieuw Amsterdam Sinfonietta (NAS) op. Eind jaren '80, na de staatkundige en economische hervormingen in de Sovjet Unie onder Gorbatsjov, werd de interesse voor Russische muziek in Nederland enorm aangewakkerd.



Dat was een kolfje naar zijn hand! Met het NAS maakte hij het Nederlandse publiek bekend met tal van Russische composities. Voor zijn verrijkende bijdrage aan de muziekcultuur in Nederland, werd hij in 1998 geridderd in de orde van de Nederlandse leeuw.

Lev woont in een koetshuis achter de Malakkastraat. Hij is inmiddels 90 jaar oud. Zoals bij zo velen is

hij met het klimmen der jaren in toenemende mate slechthorend geworden. Muziek beluisteren gaat niet meer, maar bekijken wel. Bij muziekuitvoeringen op tv volgt hij met zijn ogen het orkest, zoals hij dat in het verleden deed als dirigent vanaf de dirigentenbok.

Dat was een kolfje naar zijn hand! Met het NAS maakte hij het Nederlandse publiek bekend met tal van Russische composities

'Na 50 jaar Rusland en 40 jaar Nederland, waar ben je nou thuis Lev?' vraag ik hem. 'Hier in deze heerlijke buurt bij Claire in de Archipel', zegt hij zittend tussen een enorme collectie van zijn lievelingsbeest: het konijn!

KK

Hofje van Schuddegeest

Hofjes in de buurt

Al op oude negentiende eeuwse kaarten van onder andere Last en Lobatto (1868) is bebouwing aanwezig op de plaats van het Hofje van Schuddegeest en de omgeving van de Mallemolen. De Frederikstraat en omgeving zijn in die periode in ontwikkeling en er zijn dan vooral moestuinen.

De Kazernes, de Frederiks- en Alexanderkazerne, en de gebouwen van de koning bepalen het beeld en de Archipelbuurt moet dan nog ontstaan (Kaart van Ary van der Spuy van 1857). Hofjes zijn aan weerszijden van de Laan van Schuddegeest geconcentreerd als voorlopers van de latere sociale woningbouw.

Het Hofje van Schuddegeest valt op door zijn vorm en bouwhoogte. Terwijl hofjes veelal uit twee bouwlagen bestaan, heeft het Hofje van Schuddegeest een gebouwdeel met drie lagen. Dit bepaalt ook de sfeer van de ruimten tussen de verschillende delen van het hof.

Het hof is in 1854 door de toenmalige Vereniging tot verbetering der woningen 'der arbeidende klasse' nu 'Koninklijke Woningvereniging van 1854' gesticht. Het hof is bereikbaar vanaf de Mallemolen. Het deel achter de Javastraat grenst aan de achtertuinen van de huizen aan de Javastraat die tot 1861 de klinkende naam 'Laan van Schuddegeest' droeg! Het Mallemolenhofje is dwars op de Javastraat en de Mallemolen gelegen. Het loopt helemaal door tot het daarachter gelegen Paramaribo hofje dat op zijn beurt bereikbaar is vanaf de Surinamestraat.

Vanwaar de naam 'Schuddegeest'?

Het woord 'Geest' slaat terug op geestgrond ofwel vruchtbare grond achter de kust. Onze omgeving werd in die periode gedomineerd door moestuinen op de geestgronden voor dat de Archipelbuurt werd aangelegd. Verder stond hier sinds de zeventiende eeuw een landgoed met de naam. Schuddebeurs. Ter plaatse was een overzetveer (Scheveningse veer) over het water richting de Frederikstraat en het huidige Willemspark.

Schud je beurs

In volkstaal 'schudde de schipper je beurs' bij de oversteek. In de negentiende eeuw werd hier net als

op veel andere plaatsen in Nederland tol geheven. De tol was een bron van rijkdom.

Het Hof van Schuddebeurs stond al vroeg op kaart van onze buurten en liep zelfs door voorbij de Surinamestraat. Of die woningen ook hebben bestaan is niet terug te vinden. Zij bevinden zich nu alleen oostelijk van de Surinamestraat. De gevelwand tussen hofje



en Nassauplein (daarvoor Nassaukade) is pas later voltooid.

Op de historische kaart van Last en Lobatto – de Javastraat wand is dan nog niet voltooid – lijkt er sprake te zijn van vier bouwmassa's. Of oorspronkelijk vier gebouwdelen op rij waren gepland of zelfs gebouwd tot aan de Nassaukade (Nassaulaan) is mij niet duidelijk geworden. Feit is dat voor dat gedeelte geen plaats meer overbleef toen de Javastraat tussen Surinamestraat en Nassaulaan is voltooid. Op genoemde kaart bestaat de Mallemolen bebouwing al en is de Archipelbuurt nog niet ontstaan.

De bouw met verschillende bouwhoogten, met het centrale blok woningen met drie bouwlagen dat als een 'flatgebouw' in het midden staat maakt dat verschillende woonsferen zijn ontstaan. Dat maakt het Hofje van Schuddegeest qua type bijzonder in zijn soort.

Bart Brouwer

Graag leid ik u rond langs de in deze serie artikelen beschreven gebouwen. bartelbrouwer@gmail.com



NassauHuis
070 324 50 50 | info@nassauhuis.com



Samen houden we onze buurt leefbaar

Ook op afstand...

archipelwillemspark.nl



De kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen met het Willibrordushuis in de Oude Molstraat en de Broeders van St. Jan een spiritueel centrum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van onze wijk en Archipel&Willemspark behoort tot deze parochie. Elke zondag zijn er (in verband met Corona) twee Eucharistievieringen om 10.15 uur (Latijnse Hoogmis) en om 12.45 uur (gezinsviering). Voor vieringen en activiteiten in tijden van Corona kijkt u op de website www.rkdenhaag.nl

Bezoekgroep de St. Jacobsstaf

In de Archipel & Willemspark is de bezoekgroep van de St. Jacobuskerk de St. Jacobsstaf actief. Zij bezoeken mensen die aan huis gebonden zijn, begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek en organiseren uitstapjes. Ook zorgen zij voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.

Nu de ouderen allemaal gevaccineerd zijn kunnen we weer eens op pad. Op de dinsdagen 29 juni en 27 juli wordt er een uitstapje georganiseerd. We kunnen een beperkt aantal mensen meenemen en op dit moment zijn we nog bezig een leuke bestemming te vinden. Op zondag 15 augustus (Maria ten Hemelopneming) organiseren we een lunch in de tuin van de Pastorie na de Hoogmis. Alle ouderen zijn van harte welkom.

Ook bieden wij aan zo nodig boodschappen te doen en/of een wandelingetje maken (rollator of rolstoel geen bezwaar).

Iedere oudere wijkbewoner kan een beroep op ons doen.

Voor informatie en opgave Lore Olgers t. 324 41 18 of 06 297 371 51

Kerk elke dag open

Elke dag is de kerk open vanaf 11.30 voor Rozenkransgebed (12.15 uur) H. Mis (12.45 uur) en van 13.30 -15.00 uur voor stil gebed, meditatie en bezoek.



zondag 25 juli Hoogfeest van de H. Jacobus de Meerdere



In 2021 viert men in Santiago de Compostela een Heilig jaar of 'año Xacobeo'. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2010 en de volgende keer zal in 2027 zijn. Een jaar wordt als Heilig gezien als de feestdag waarop Sint Jacob of Jakobus de Meerdere wordt geëerd op een zondag valt. Die feestdag is in 2021 zondag 25 juli en dus viert men in Galicië en Santiago de Compostela het 'Año Xacobeo'.

Sint Jacobus is altijd nog de patroon van de stad Den Haag en natuurlijk ook van de St. Jacobuskerk. Op 25 juli zullen wij als Corona dit toelaat na de Hoogmis een feestelijke bijeenkomst hebben op het kerkplein. Ook dit jaar zullen er weer vele pelgrims vertrekken naar Santiago de Compostella. Ook vanuit de St. Jacobuskerk worden de pelgrims gezegend en kunnen zij hun eerste stempel halen.

Pastorie H. Jacobus de Meerdere Willemstraat 60 | 2514 HN Den Haag
Vicaris | Dr A.J.M. van der Helm | T 360 55 92 | jacobus@rkdenhaag.nl
Informatie over activiteiten: Lore Olgers | T 324 41 18 | www.rkdenhaag.nl

Rijker Leven voor wijkbewoners

Stap voor stap zijn er weer meer mogelijkheden om samen leuke dingen te doen. Zo zijn we met Rijker Leven in de Archipel & Willemspark ook weer vol enthousiasme aan de slag om voor en door buurtgenoten gelegenheden te creëren om elkaar weer te ontmoeten. Tijd voor een overzichtje.

Momenteel lopen de volgende dingen in uw buurt: Verborgene schatten waar een groepje mensen verhalen deelt met elkaar op vele manieren, de leesclub die maandelijks bij elkaar komt en yoga in het Klokhuis, koffiedrinken op doordeweekse ochtenden in vertrouwde kring en twee gespreksgroepen in het Schakelpunt (Burgemeester Patijnlaan 1900). De tweede gespreksgroep krijgt komende maanden een doorstart.

De volgende zaken gaan we in de nabije toekomst weer oppakken: Lezingen voor en door wijkgenoten, Happy hour op vrijdag om in kleinere en als het kan later in grotere kring weer bij te praten, samen genieten van huiskamerconcerten, museumbezoeken en dans. Ook wordt Kracht in de wijk eendaags gestart, een nieuw project waarbij we met wijkbewoners op zoek gaan naar de dingen die deze wijk nog een fijnere plek maken om te leven, ook als je wat ouder wordt, en daarop actie ondernemen.

Concreet hebben we in de planning: Een borrel in het Schakelpunt voor een klein gezelschap (maximaal 10 deelnemers) op vrijdag 25 juni van 16.30 tot 18.00.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer info en opgeven voor bovengenoemde borrel stuur een mail naar ilse.mijnhart@florencia.nl of bel naar 06 39 85 06 94. Ook kunt u hiernaar mailen



of bellen als u interesse heeft in en meer wilt weten over een van de andere bovenstaande initiatieven. Als u wilt kunt u toegevoegd worden aan onze mailinglijst zodat u tijdig op de hoogte bent. Ilse Mijnhart is de coördinator van Rijker Leven en gaat graag samen met u in gesprek. We zoeken overigens nog een buurtgenoot die handig is met het maken van flyers en brochures. En iemand die graag zijn passie voor tekenen deelt met buurtgenoten. We verheugen ons op alle leuke ontmoetingen in het verschiet!

Warme groet van Rijker Leven

In onze wijk is, rondom het De Monchplein, een aantal straten vernoemd naar vroegere Haagse burgemeesters. Heel erg bekend zijn die burgervaders niet meer. Het aantreden van Jan van Zanen als ons nieuwe boegbeeld is een mooie aanleiding om enkele van zijn voorgangers in de wijkkrant de revue te laten passeren. Na Salomon de Monchy, Hans Kolfshoten, vader en zoon Patijn en Herman van Karnebeek ditmaal aandacht voor Victor Marijnen.

Burgemeester Victor Marijnen

Een Minister-President die het schopt tot burgemeester van Den Haag, vaak is het niet voorgekomen. Victor ('Vic') Marijnen lukt het.

Victor Gerard Marie Marijnen werd in 1917 geboren in een Arnhem's winkeliersgezin. Na zijn studie rechten in Nijmegen was hij lange tijd werkzaam bij katholieke werkgeversorganisaties en in de landbouw-sector, uiteindelijk als minister van Landbouw en Visserij.

In 1963 werd deze politicus van KVP-huize – de katholieke volkspartij die opging in het CDA – Minister-President. Een doorslaand succes werd dat niet, in 1965 struikelde zijn kabinet over het omroepbeleid: een twist over commercie op televisie. Zijn premierschap werd voorts bepaald door de 'Irene-affaire', het omstrede voornemen van Prinses Irene om katholiek te worden en te trouwen met de Spaanse Prins en troonpretendent Carlos Hugo.

Na drie jaar voorzitterschap van Openbaar Lichaam Rijnmond volgde in 1968 Marijnen's benoeming tot burgemeester van Den Haag. Die functie lag hem eigenlijk veel beter dan het premierschap.

Hij zette zich volop in voor het herstel van Scheveningen als badplaats. Dat viel niet mee omdat hij onder anderen te stellen had met de notoire projectontwikkelaar en stadsvernieler Reinder Zwolsman. Marijnen maakte zich daarnaast sterk voor intensievere samenwerking tussen gemeenten in de Haagse regio. En hij verzette zich met vasthoudendheid



Wie waren toch die burgervaders?

tegen de verhuizing van diverse in Den Haag gevestigde rijksdiensten, zoals de PTT, naar andere delen van het land. Dat lukte maar ten dele.

Volgens een oude wijkbewoner plantte de burgemeester ooit een kastanjeboom in het middendeel van de brede Banka. Dat valt niet meer te traceren. Die boom heeft dan in elk geval het oprukkende autoverkeer niet overleefd.

Marijnen was geen visionair, eerder een pragmatisch bestuurder en daar kon hij op stedelijk niveau redelijk mee uit de voeten. Een innemende, op harmonie en consensus ingestelde en daardoor geliefde persoon, maar niet een bijzonder inspirerende of originele figuur.

In 1975 overleed Vic Marijnen tijdens zijn burgemeesterschap, op 58-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een hartaanval.

't KLOKHUIS



Computerhulp gezocht!

Vrijwilliger gezocht voor het wekelijks onderhoud aan de computer in de ontmoetingsruimte van het Klokhuis. Daarnaast zoeken we een vrijwilliger die deskundig in het gebruik is van computers, laptops, tablets en telefoons en dat goed kan uitleggen.

Voor meer informatie belt u de beheerder van het Klokhuis, T. 070 350 35 11.

Wijk- en Dienstencentrum 't Klokhuis

Celebesstraat 4 — 2585 TJ Den Haag
T. 070 350 35 11
E. stichtinghetklokhuis@live.nl
F. www.facebook.com/klokhuis.denhaag
www.stichtinghetklokhuis.nl

Openingstijden 't Klokhuis

maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur,
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Beheer: mevrouw Randjeni Dubar

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer Ruud Klein | voorzitter
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw Liesbeth de Bles | bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.com

De heer Willem Oostdam | penningmeester
ienwoostdam@ziggo.nl

De heer P. Damen | bestuurslid
pdamen43@gmail.com

Ouderenconsulent

Marjolein van Zuijlen, T. 06 81 68 87 01

Wijkbus 'STAP IN'

aanmelden/info: tussen 09.00 – 10.00 uur,
T. 070 352 04 16

Telefooncirkel A/W/Z

Info coördinator: Lien Duran, T. 070 211 04 59
mw M. Simonis-Harten, T. 070 350 34 94

LabWest Prikpost Bloedafname en Trombosedienst

De Trombosedienst neemt, in samenwerking met het Bronovo Ziekenhuis, iedere donderdag bloed af in het Klokhuis. U kunt terecht tussen 10.30 en 11.15 uur.

Voorlichting Ouderen en Veiligheid



De Ouderenconsulenten van Zebra Welzijn organiseren voor senioren uit het centrum voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid. Thema's zijn veilig op straat, veilig online en veilig thuis. Het betreft 3 bijeenkomsten in Transvaal en 3 in het Zeeheldenkwartier. Per bijeenkomst is er plek voor 18 deelnemers. Deelname is gratis en men volgt 3 bijeenkomsten achter elkaar.

Bijeenkomsten Transvaal zijn in Julianaplaza; Schalk Burgerstraat 219.

Data: 27 mei 2021, 3 juni 2021 en 10 juni 2021 van 10.30 – 12.30 uur

Bijeenkomsten Zeeheldenkwartier zijn in De Heldenhoek; Elandstraat 88.

Data: 17 juni 2021, 24 juni 2021 en 1 juli 2021 van 10.00 – 12.00 uur

Aanmelding is verplicht en kan via: 070 205 22 50 of via het sturen van een e-mail naar m.vanzuijlen@zebrawelzijn.nl



Ja of Nee?

Enkele buurtbewoners melden dat ze de wijkkrant niet in de bus krijgen. Meestal is de reden dat die bewoners een 'Nee-Nee' sticker op de brievenbus hebben en dat betekent: geen reclamefolders en geen huis-aan-huis-bladen, waaronder de wijkkrant. Als u – wat wij hopen – wél de wijkkrant in de bus wilt kunt u twee dingen doen:

De **Nee-Nee** sticker weghalen. Als u geen sticker op de brievenbus heeft betekent dat volgens de gemeenteregels: geen reclamedrukwerk, wel huis-aan-huis-bladen.

U kunt ook op het stadhuis aan het Spui gratis stickers halen met **Ja-Ja** (reclamedrukwerk én huis-aan-huisbladen) of **Nee-Ja** (geen reclamedrukwerk, wél huis-aan-huisbladen). De gewenste sticker kunt u tevens per mail aanvragen bij jajasticker@denhaag.nl.

Van de wijkkrant worden behalve in 't Klokhuis ook exemplaren neergelegd bij de AH, bij de Primera, en bij diverse horeca-zaken en veelbezochte winkels in de wijk. Daar kunt u gewoon een exemplaar meenemen.

AH



Het Bankplein, een bloeiende oase voor mensen en bijen.

EP

PROGRAMMA HET KLOKHUIS

Afhankelijk van de versoepelingen ten aanzien van Corona

DAGELIJKS OPEN

Koffie & thee in de ontmoetingsruimte
09.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur)
Gebruik van de computers, kranten en tijdschriften.



MAANDAG

Gym voor ouderen 55+

09.30 uur

Er zijn 3 lessen

Yoga voor ouderen op de stoel

11.30 uur

— op afspraak

Pannenkoeken, vers gebakken

12.00 tot 13.00 uur

Bij voldoende belangstelling

Reserveren is niet nodig

Tafeltennis

13.30 tot 15.00 uur

DINSDAG

Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark

09.00 uur

Juridisch Spreekuur

19.00 uur

laatste dinsdag van de maand

— op afspraak

Bouwkundig Spreekuur

19.00 uur

3e dinsdag v.d. maand

— op afspraak

WOENSDAG

Yoga

09.00 uur Engelstalig

Oogvereniging

1e woensdag van de maand

13.00 tot 16.00 uur

Aanmelden bij de zaal

Sodurado

16.15 uur 5-15 jaar

Alexander Techniek

— op afspraak

DONDERDAG

LabWest prikpost Bloedafname en Trombosedienst

10.30 tot 11.15 uur

Alexander Techniek

— op afspraak

VRIJDAG

Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark

09.00 uur

Voor actuele informatie raadpleeg de website of bel met 't Klokhuis

www.stichtinghetklokhuis.nl/activiteiten
telefoon 070 350 35 11