



De lente
komt eraan
Spring
is coming

Archipel Willemspark

verleden, heden, toekomst een buurt in beweging...

Koningin
van de
Batjanstraat
— p.06



Central Park
Wat kunnen
we ervan leren
— p.03



English page
Sherlock:
New in Town
— p.05



Architectuur
Oude Joodse
begraafplaats
— p.10



**Wat speelt
er in de wijk?**
Bezoek de
buurtwebsite

archipelwillemspark.nl

ArchipelPoëZie weer volop actief

Iedere wijkbewoner en -bezoeker kent de muur- en raamgedichten die in onze wijken zijn aangebracht door de stichting ArchipelPoëZie. Met het 22e gedicht, afgelopen oktober, is een eerste stapje gezet naar onze buurwijk het Zeeheldenkwartier. Op de muur op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de De Ruijterstraat verscheen *hebban olla vogala nestas hagnann*, één van de oudst bekende vroeg-Nederlandse teksten. Samen met de hedendaagse hertaling siert de tekst – gezet in het lettertype *Passato* van ontwerper Jasper Terra – de gevel. Ga vooral eens kijken!

Veel buurtgenoten en liefhebbers van buitenpoëzie deden mee met de onthulling. Zoals de stichting beoogt lag de nadruk op verbinding en ontmoeting. Het Haagse duo Katakot gaf een prachtige muzikale vertolking van een aantal van de muur- en raamgedichten en er was natuurlijk een ludieke onthullingshandeling. En dit alles onder een

stralende zon. Bij de feestelijkheden was er ook aandacht voor de drie nieuwste raamgedichten in de Archipelbuurt. In de afgelopen corona-periode zijn die aangebracht op ramen op het Nassauplein (nr. 31, *Twee Koningskinderen* van Gerrit Komrij), de Celebesstraat (nr. 103, *De zeer oude zingt* van Lucebert) en de Sumatrastraat (nr. 342, *Moment* van Jean Pierre Rawie).

Met de gedichten in de openbare ruimte wil de stichting onze stad verfraaien met poëzie en bijdragen aan de leefbaarheid en verbinding. Het eerste gedicht, *Ga nu maar liggen liefste* van Rutger Kopland, verscheen in 2012 op de hoek van de Surinamestraat en de Javastraat. Het gedicht was door het opknappen van de muur tijdelijk verdwenen, maar kon dankzij een goede samenwerking met de muureigenaar (De Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854) gelukkig opnieuw worden aangebracht, tot vreugde van de straatbewoners.



**Hebban olla
vogala nestas
hagnann
hinase hic
enda thu
Wat unbidan
we nu**

*Alle vogels zijn nesten
begonnen, behalve ik en jij.
Waar wachten we op?*

Wie een mooie muur of geschikt raam heeft, kan contact opnemen met ArchipelPoëZie. Meer informatie over de gedichten en de daarbij gebruikte typografie is te vinden op de website van de stichting. Met de kaart op de site kunt u eenvoudig zelf uw wandel- of fietsroute langs de gedichten samenstellen.

Derk Hazekamp

archipelpoëzie.nl

De krant heeft een nieuw jasje

Zoals u ziet hebben we, met dank aan onze grafisch ontwerper Wilmar Grossouw van de *ontwerpvlucht*, de wijkkrant in een nieuw jasje gestoken. We vonden het na vele jaren in dezelfde uitvoering tijd voor een, in onze ogen aantrekkelijke, aanpassing. Ook het lettertype is veranderd waardoor de wijkkrant hopelijk nog prettiger leest. Per seizoen wordt de hoofdkleur aangepast. Vanwege de Japanse kers, die binnenkort weer overdadig zal bloeien, hebben we roze gekozen. Tenslotte hebben we de indeling logischer gemaakt, met bovendien een *Engelse pagina* voor de vele niet-Nederlandssprekende buitenlanders in Archipel\Willemspark die we graag bij de wijk betrekken. We zijn benieuwd wat u van de veranderingen vindt.

Mocht u de tweemaandelijke wijkkrant niet ontvangen dan komt dat hoogstwaarschijnlijk door de Nee/Nee sticker op uw brievenbus: de eerste Nee betreft reclame, de tweede Nee betreft o.a. de wijkkrant. Bij de Gemeente zijn Nee/Ja stickers verkrijgbaar waardoor u uw onmisbare wijkkrant wél in de brievenbus krijgt. Of u kunt de sticker weghalen. Maar de krant is vaak ook bij diverse winkels en horeca te vinden. En in wijkcentrum 't Klokhuis.

Daarnaast is er de frequenter verschijnende wijknieuwsbrief waar u zich op kunt abonneren via de buurtwebsite.

Voedselbankactie 2022

Een mooi succes!

Tweehonderdtwintig kratten vol! Dat brachten we in onze wijk bij elkaar met de Voedselbankactie die van 5 tot 10 december in de Bankstraat plaatsvond. Een prachtig resultaat. Pam van de Groentekar, de Exotenhof, Grand Jean, Albert Heijn, Alexanderhoeve ... iedereen deed op zijn manier mee. Het varieerde van twee hele wagenwielen kaas zorgvuldig door Marielle in gelijke stukken gesneden en prachtig verpakt, tot één blikje Coca-Cola van een scholier of het derde geiten-



Jeejh! Initiatiefnemer Vandana Sharma klimt bovenop een deel van de 250 ingezamelde kratten.

kaasje in een aanbieding van 3 voor 5 euro ... Het werd allemaal in 't Klokhuis gesorteerd en 's avonds opgehaald door de Voedselbank. Soms, in het geval van bederfelijke

waren, meteen door naar het uitgiftepunt in Scheveningen. Alle andere artikelen daarentegen naar de loods van de Voedselbank in Wateringen voor verdere verspreiding over de stad. Onder de bezielende leiding van de initiatiefnemer Vandana Sharma was een heel legertje vrijwilligers bereid gevonden om mee te helpen, inclusief haar echtgenoot en haar zoon. Dit soort acties leidt net als de Walking Dinner, het Oranje-feest en de lunch op het Nassauplein tot een grotere verbondenheid in onze buurt. Dus volgend jaar weer!

Let wel: dit was een eenmalige actie. Maar de Voedselbank heeft het hele jaar door etenswaren, toiletartikelen, schoonmaakmiddelen en financiële steun nodig. Dus geen bezwaar als u blijft doneren!

Kiddy Kohnstamm

voedselbankhaaglanden.nl



scant u mij

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Ontvang iedere 14 dagen een nieuwsbrief in uw mail met het actuele nieuws uit Archipel\Willemspark. Scan de QR of ga naar de website om u aan te melden.
archipelwillemspark.nl



For our International Residents

On page 5 of this newspaper you will find *The English Page*. You will also find a lot of information and news about the neighborhood on the neighborhood website.
archipelwillemspark.nl

AchterOp ^{AW}



4 maart tot 7 mei

Expositie in 't Klokhuis Joke Schelhaas –van Beveren



Schilderen is voor mij een avontuur, waarbij ik onderweg al spelend en tastend een sfeer wil oproepen, die mij emotioneel fascineert. Verbeelding van een innerlijke emotie daarom, die zowel realistisch als abstract kan uitvallen. Anders geformuleerd: ik schilder droomwerelden met sporen van de realiteit. Na mijn opleiding aan de Kweekschool (het tegenwoordige PABO) ben ik in 1984 met schilderen begonnen. Sindsdien heb ik van verscheidene praktiserende beeldend kunstenaars les gehad. Aquarelverf is jarenlang mijn favoriete medium geweest maar sinds 1996 gebruik ik acrylverf. Van 1996 tot en met 2001 werkte ik aan de Vrije Academie in Den Haag.

Inspiratiebronnen zijn vooral natuurelementen, muziek en architectonische vormen. De lichtvoetige vrolijkheid van het Zuid-Europese licht spreekt mij zeer aan en is daarom ook herkenbaar in mijn werk. Naast het maken van schilderijen, illustreerde ik twee boeken geschreven door mijn man dr. Nimda Schelhaas (theoloog). Ook ontwierp ik een CD-hoes met koorzang en beschilderde kasten op kinderkamers.



Het geëxposeerde werk is te koop. Neem daarover met mij contact op via emailadres jokeschelhaas@ziggo.nl

jokeschelhaas.exto.nl

Arcade St. Petrus Banden

Maandenlang verbaasde ik me over de inhoud van de afvalcontainers die er stonden. Het waren niet de gebruikelijke resten van grafruiming. Ze waren gevuld met uitgeslepen cilinders van metselwerk. Op 1 september werd een en ander duidelijk. De Arcade, ontworpen door de architect W.B. van Liefland in 1884, werd die dag na een restauratie, opgeleverd.

Er waren 124 stalen palen in de fundering aangebracht ter versteviging. En was een verzakking, die in de loop der jaren was ontstaan, hersteld. Dat dit geen eenvoudig karwei was, bleek duidelijk bij de uiteenzetting over het verloop van deze restauratie.

Vooraf was grondig onderzoek gedaan naar de toestand van de ondergrond en de ernst van de verzakking. En was een

restauratieplan opgesteld samen met drie gespecialiseerde bedrijven.

Met de restauratie van dit Rijksmonument is in totaal is 5 jaar gemoed geweest. De werkzaamheden aan de Arcade duurden vijf maanden. Het resultaat mag er zijn. De Arcade staat er na 138 jaar weer schitterend bij. Hij werd bij oplevering ingewijd door een priester. Er rust dus zegen op.

Tot slot dronken de genodigden een glas mee op de goede afloop. En zoals dat hoort bij een goede restauratie, is hiervan door de bezoekers niets te zien. U kunt er weer een monumentale wandeling maken.

Jan Wychers

begraafplaatsstpetrusbanden.nl



* save-the-date



Koken, lekker eten, buurtgenoten leren kennen en heel veel gezelligheid!

zaterdag 18 maart

Walking Dinner 2023

Walking Dinner Archipel\Willemspark is een bekend jaarlijks terugkerend evenement. Gasten krijgen in telkens een andere huiskamer in de wijk een 3-gangen menu voorgeschoteld met bijpassende wijnen. Enthousiaste thuiskokken koken de heerlijkste gerechten en worden gesponsord en geïnspireerd door onze lokale winkeliers.

De koks hebben de vrijheid in wat en hoeveel gangen ze koken en bepalen zelf hoeveel gasten ze willen ontvangen. Uiteraard wordt er ook met ieders dieetwensen rekening gehouden. Schrijf je nu in als gast of (deel)kok op onze website, willemarchipel.nl

Join the Walking Dinner 2023

 **Walking Dinner** is a well-known annual event. Guests are served a 3-course meal with matching wines in various 'dining' rooms in our neighborhood. Enthusiastic home cooks prepare delicious dishes sponsored and inspired by our shops/suppliers. During each course guests sit with a different group at a different location.

The chefs are free to decide how many courses they cook and how many guests to receive. Dietary requirements are taken into account. Please sign up to participate and/or cook via our website.

willemarchipel.nl

Ergernis voor velen

Fietsen, scooters!

Er wordt in de buurt, ook in het wijkoverleg, regelmatig geklaagd over de hoeveelheid fietsen, bakfietsen en scooters op de stoep. Vaak zo achteloos neergezet dat mensen met kinderwagens of rollators er niet langs kunnen. Vooral de situatie bij de Albert Heijn op de hoek Banka/Sumatrastraat is velen een doorn in het oog: er wordt over gepraat, maar tot nu toe niets aan gedaan. Maar ook elders, meestal in straten met smalle stoepen, blijkt ergernis te bestaan.

Al nemen (schone) fietsen vergeleken met auto's weinig publieke ruimte in beslag, het is wel iets waar aandacht voor nodig is. In de eerste plaats natuurlijk van fietsers, bakfietsers en scooterrijders zelf. Zij moeten even nadenken hoe ze hun twee- of driewieler zo neerzetten dat niemand er last van heeft. Een kwestie van gemeenschapszin.

Daarnaast werkt de gemeente in overleg met onze wijkorganisatie aan het zoeken naar meer plekken in de wijk voor zogenaamde 'fiets-nietjes' waar meerdere fietsen op brede stoepen



kunnen worden geparkeerd. En er is ook de mogelijkheid om met je burens bij de gemeente via fietsparkeren@denhaag.nl een 'fietsvlinder' aan te vragen: een autoparkeerplek op straat maakt dan plaats voor een ruimte die minimaal acht fietsplaatsen oplevert. En tenslotte kunt u 'zwerffietsen' bij de gemeente melden via de Buiten Beter app of via de pagina 'Achtergelaten fiets melden' van denhaag.nl. De gemeente haalt die fietsen dan weg.

Met een beetje goede wil lossen we, in samenwerking met de gemeente en met onze wijkagenten, de problemen op.

Arjan Hamburger

Te kijk in de wijk

Jos Lammers
instagram » [joslamcomics](https://www.instagram.com/joslamcomics)



Ook al ben je niet van steen, toch ben je een kei!

ingezonden quote