

ARCHIPEL & WILLEMSPARK

nieuws... mensen... samenleving

www.archipelbuurt.nl

Hand in hand Eline Vere en Louis Couperus



zondag 27 april 14.00 - 16.30 uur
'Architectuur in Den Haag in het Fin de Siècle',
themamiddag en rondwandeling o.l.v.
Gert Esmeijer

Sociale en technologische veranderingen hadden grote invloed op de architectuur in het fin de siècle van de 19^e eeuw. De welvarende toplaag van de Haagse bewoners was conservatief, een voorbeeld bij uitstek hiervan was Louis Couperus. In zijn roman 'Eline Vere' die zich afspeelt in Den Haag in het laatste decennium van de negentiende eeuw schrijft hij op subtiele wijze over de grens, de onoverkomelijke barrière, tussen de klassieke en de moderne tijd, de grens tussen twee werelden. Bijzonder is dat er toentertijd in Den Haag, praktisch tegelijkertijd, twee woonwijken verrezen: de Archipelwijk in een eclectische bouwstijl die nog verwijst naar de Klassieken, en de wijk Duinoord in de stijl van het Art Nouveau. Deze middag staan beide wijken centraal.

Startpunt: Wijkcentrum 't Klokhuis',
Celebesstraat 4
Eindpunt: Trefpunt 'Op den Engel',
Waldeck Pyrmontkade 885
Organisatie: Residentie Ontdekkingen
(inlichtingen@residentieontdekkingen.nl,
070 - 345 12 98) i.s.m. de beide buurt- en
bewonersverenigingen.
Kosten: € 17,50 p.p. incl. koffie en een drankje na
afloop. Reserveren alleen via de VVV in
Den Haag 7 dagen per week,
070 - 338 58 00.

FOTOWEDSTRIJD Kijk-op-de-wijk

Onderdeel van het naderende wijkfeest op 28 juni is een fotowedstrijd. Iedereen - jong en oud - kan zijn of haar mooiste 'Kijk-op-de-wijk'-foto(s) insturen. Op het feestterrein komt een tentoonstelling van alle foto's. De beste fotografen of fotograafjes krijgen een prijs (juryprijs en publieksprijs). Bovendien zullen hun foto's nog tot een maand na het feest te zien zijn in de Bankastraat.

Hoe kun je meedoen? Om te beginnen natuurlijk je mooiste foto van of in de wijk maken en die voor 14 juni op formaat 20 x 30 cm afleveren bij Lijstenmakerij Annette Polderman, Bankastraat 85. Het mooie weer komt er (hopelijk) aan, dus ga de straat op, laat je inspireren door je eigen woonomgeving en verras ons (en jezelf!) met een creatieve wijk-impressie. ED

International Residents



A selection of the articles in this issue of the community newspaper will shortly be available on the local neighbourhood website in English. Just click on the appropriate flag on the homepage.

www.archipelbuurt.nl

Koninginnedag in de Archipel

Dit jaar zal het de 7^e keer worden dat de huidige oranjevereniging het Koninginnefeest in de Archipel organiseert.

Op 30 april zult u ook dit jaar weer ontwakken door de Braziliaanse drumband, gevolgd door de reeds traditionele optocht door de wijk, met dit jaar als thema: *koninklijke hoeden*. Maak dus een prachtige koninklijke hoed en zet 'm op. Na een feestelijke ballonnenopening volgt natuurlijk de vrijmarkt, is er een koninklijke kleurwedstrijd, en ja, wegens groot succes vorig jaar: het straatvoetbaltoernooi. Na slot van de vrijmarkt houdt DJ Nijkie de stemming er bij de kids in en maakt groot en klein zich op voor borrel en BBQ. Dankzij onze sponsors, uw lidmaatschap en overige enthousiaste ondersteuning durven wij uit te kijken naar weer een heerlijke buurtdag. Tot de 30^e! Uw Oranjecomité, Martine van Berckel, Adjan Brouwer, Johannes ten Cate, Eugène Dekker, Evert-Jan van Hellenberg Hubar, Tjerk Huysinga, Benine van Karnebeek, Christine van Zuylen, Marian Wind.

Lid worden van Oranjevereniging Archipel:

U wordt lid of continueert uw lidmaatschap door voor 27 april a.s. € 17,50 over te maken op bankrekeningnummer 62.41.74.646 t.n.v. Oranjevereniging Archipel te Den Haag. Het lidmaatschap geldt voor een gezin, daarom graag NAW gegevens en de samenstelling van uw gezin vermelden op het overschrijvingsformulier. Wilt u deelnemen aan de BBQ, dan maakt u tevens € 6,- per volwassene en € 3,- per kind (excl. drankjes) over.



Stand van zaken wijkfeest

De plannen voor het wijkfeest met als thema *Kijk-op-de-wijk* nemen steeds vastere vormen aan. Naast de vertrouwde onderdelen zoals de kinderstraat, bric-a-brac markt, straatvoetbal, muziek en gezellig eten en drinken op het Bankplein komt er ook wat nieuws op het programma te staan. Er worden verschillende Wijkwandelingen aangeboden. Onder begeleiding van een gids wordt er gewandeld door hofjes, langs bijzondere architectuur, en een rondleiding door het Monchy complex mag hierbij zeker niet ontbreken. Ook komt er een speurtocht en u kunt uw *Kijk-op-de-wijk-foto* laten zien op een fototentoonstelling (zie elders in de krant).

HELP!

Natuurlijk heeft het Wijkfeestcomité nog een dringende vraag: er is HULP nodig op de dag zelf! Deze hulp is écht heel praktisch: tafels/banken neerzetten, dranghekken verplaatsen, begeleiding bij het treintje (dat ook dit jaar weer komt!), kortom op die plekken hulp bieden waar het op dat moment nodig is! Het is trouwens erg leuk om

met z'n allen zo bezig te zijn én je leert ook weer andere wijkgenoten kennen! Meldt u aan op het centrale e-mailadres wijkfeest@archipelbuurt.nl en u wordt met open armen ontvangen!
Comité wijkfeest



APRIL 2008

Een uitgave van Bewonersorganisatie
Archipel & Willemspark. Oplage 5000.

INHOUD O.A.

schoolbank Paramaribostraat
>> pagina 5

Indische sporen
>> pagina 6/7

gezellig bladeren
>> pagina 9

dagtocht in mei
>> pagina 11

WIJK • WIJS • WIJZER

Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

p/a Celebesstraat 4
2585 TJ Den Haag

secretariaat

Administratieve ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem

Bereikbaar:

maandag: 09.00 - 17.00 uur

donderdag: 09.00 - 10.00 uur

T. 084 73 71 029

F. 358 71 90

E. secretariaat@archipelbuurt.nl

bestuur

Voorzitter, dhr. mr. W. Taekema

T. 363 60 77

E. wybe@archipelbuurt.nl

Vice-voorzitter, jhr. mr. G.

Hooft Graafland

T. 360 41 95

Secretaris, mw A.G. Beekman-

Otte T. 354 80 06

Penningmeester, dhr R. Klein

T. 362 57 44

lid, mw. E. Blitz

T. 364 87 27

lid, dhr. A. Bloembergen

E. auke@archipelbuurt.nl

contact openbare ruimte

josien@archipelbuurt.nl

wijkberaadvergadering

donderdag 29 mei 2008

20.00 uur, 't Klokhuis,

Celebesstraat 4

wijkkrant

Sluiting kopij: 19 mei 2008

Sluiting advertenties:

26 mei 2008

p/a Celebesstraat 4

2585 TJ Den Haag

T. 350 35 11

secretariaat@archipelbuurt.nl

redactie

Herman Blokpoel, Eva Drijver,

Auke v.d. Kooi, Ellen Struick,

Michiel Ottolander,

Else Ponsen, Cathrien Ruoff

illustraties / vormadvies

Jean Cloos

vormgeving

Wilmar Grossouw

website

www.archipelbuurt.nl

website redactie

website@archipelbuurt.nl

Algemene adressen

Wijk- en Dienstencentrum 't Klokhuis

Celebesstr. 4,
2585 TJ Den Haag

T. 350 35 11

verdere informatie zie pagina 12

Florence, Het Schakelpunt

Burg. Patijnlaan 1900

2585 CB Den Haag, T. 754 13 41

Zorgwinkel

ma. t/m vr. 09.00 - 16.00 uur

Ria Koppert, Annelies v.d.

Heijden, T. 754 13 00

tel. bereikbaar 08.00 - 16.30 uur

Coördinator dagverzorging,

activiteiten en vrijwilligers

mw E. Ponsen. info: wo en vrijd.

Prikpost huisartsen

dinsd. en dond. 09.00 - 10.30 uur

Wisselbibliotheek

woensdag van 10.00 - 11.30 uur

Pedicure

Deborah Veltman

alleen op maandag

T. 06 47 47 45 49 (op werkdagen)

Schoonheidsspecialiste

mw. Cocky de Lange-Hoek

op afspraak

T. 324 32 95 of 06 212 82 871

Maaltijden, dagverzorging

activiteiten

Borneoflat - Staedion -

informatie 0900 14 24

Florence Thuiszorg

T. 754 05 00

Femmy van Egmond

Huish. hulp, verz. en verpleging

b.g.g. 754 07 35

Meavita Thuiszorg

Laan 20., T. 379 59 00

Huishoudelijke hulp, verzorging

en verpleging, dieetadvies.

Burenhulp

Mevr. M. Simonis-van Harten

vanaf 11.00 uur, T. 350 34 94

Vredeskapel

Malakkastraat 1-5, T. 355 82 12

Koster mw R. de Jong

ds. Casper van Dongen

T. 324 99 00 (info pag. 11)

Oppassen geblazen!

De redactie heeft reacties ontvangen van wijkbewoners, die willen oppassen. Wij zijn "doorgeefluik", maar zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering.

U moet zelf afspraken maken over tijden, kosten en overige voorwaarden.

Onderstaande personen hebben zich opgegeven als oppas:

Mw M. Polak (65 j.) 's avonds T. 070 350 61 16

Anneke Kreemers (15 jaar) T. 06 488 34 337

Mw C. Weeik (22 jaar) T. 06 247 14 889

Vincent Verhulst (18 jaar) T. 070 352 15 43

Nynke Verhulst (15 jaar) T. 070 352 15 43

Marius ter Kuile (14 jaar) T. 070 360 01 73

Katten oppas!

mw. J van Beek

T. 352 30 20



Clubhuis Cantaloup

Stichting Clubhuis 'Cantaloup'

Cantaloupenburg 26A

2514 KL Den Haag

T. 310 61 13

T. 346 11 32

Bankno. 179944797

clubhuiscantaloupe@gmail.com

secre: Laurien Trojan-Piek

Onze clubs

Damesclubs

Dinsdag: 19.30-22.00 uur

Woensdag: 10.00-12.00 uur

Cokkie Bonte, T. 346 35 23

Do-it-yourself club

Maandag 9.30 - 12.00 uur

Irna Schurwanz, T. 389 74 12

Huur Clubhuis

Als vriend van het speelpark betaalt u €40,- per jaar. Geen dure vriendschap, want je mag een keer gratis gebruik maken van het clubhuis voor bijvoorbeeld een kinderpuntje of een vergadering. Bovendien kan je deelnemen aan vriendendagen. Leden, vrienden en donateurs ontvangen regelmatig nieuwsbrieven. Ooievaarspas €25,-

Op een mooie, zonnige dag in de Archipelbuurt

Het voorjaar brak door. De zon scheen, de temperatuur steeg. Het weer was veelbelovend, het KNMI had een mooie week voorspeld. Tuindeuren vlogen open, stoelen werden klaar gezet.

Archipelbewoners verheugden zich al op een rustig uurtje in de tuin. De krant of een boek lezen, de tuin bijwerken en verfraaien voor de zomer. Een rij viooltjes stond al klaar om de grond in te gaan; buurvrouw had het schepje al in haar hand. Ze keek nog eens om zich heen. De rozen in knop, de jasmijn zou dit jaar vroeg bloeien, de rododendron eveneens. Alles zou trouwens vroeg gaan bloeien vanwege de milde winter.

Op het moment dat buurman de krant ter hand nam, in het besef dat het leven zo slecht nog niet is, begon het.

Of de duvel ermee speelde! Juist bij het doorbreken van de eerste zonnestralen in de lente, moest dit weer gebeuren! Het snerpende geluid van machines en apparaten van bouwvakkers en klussende huiseigenaren. Schuurmachines, soms twee tegelijk, slingeren uren achter elkaar, dag in dag uit, met niet aflatende ijver, ook op zaterdag hun lawaai over de tuinen heen. Er is geen buurt in Den Haag waar zoveel verbouwd en herbouwd wordt aan het eigen huis als in de Archipelbuurt. In verhouding met andere buurten, loopt het in de Archipelbuurt en het Willemspark de spuigaten uit.

Misschien wordt het tijd eens moderne, bijna geluidloze apparaten aan te schaffen. Ze zijn allang in de handel. Bovendien is enige beheersing en bescheidenheid ook op zijn plaats. Zijn al die verbouwingen tot in het extreme wel zo nodig? Kan het niet een tikkeltje minder?

Een ander voorbeeld. Op een bloedhete dag in juli 2006 werd landelijk het gezondheidsalarm afgegeven. Die dag werd er niet gebouwd in Nederland vanwege stofontwikkeling, de fabrieken stonden stil.

Maar in de Archipelbuurt had men daar geen boodschap aan. Men wist van niets en ging gewoon zijn gang. Een huis werd binnen gesloopt, alle ramen stonden open, de straat zag wit van het overal heen wegstuivende puin.....

A. Gabrielli

Uw huis en het NAP

Onlangs is weer eens uit een geheim rijksrapport gebleken dat het heel slecht gesteld is met onze veiligheid tegen water.

Op de site www.rdnap.nl vind je in de linker kolom 'Veel gestelde vragen', tik daarop, kies de op een na onderste vraag: 'Hoe hoog woon ik t.o.v. NAP?'

U kunt de hoogte op decimeters nauwkeurig (laten) uitrekenen door op de 'Geo-Loket Hoogtemeter' te klikken. Daar krijg je met behulp van je postcode (zonder spatie) de maaiveldhoogte van je huis.

Met dank aan Wijkblad Benoordenhout, die dit bericht opnam en ir.H.Haarsma, lid van de Werkgroep Grondwateroverlast van de Haagse Koepel, die het schreef.

What's in a name



Lopend door de Frederikstraat las ik voor het eerst (bewust) wat er aan winkels of bedrijven daar gevestigd en begreep ineens waarom alle buitenlanders een andere taal moesten leren. Ik liep voorbij Sportswear, Peppermint, Il mondo (stijl), Wasserette, Ampère, Celeste, Citronics, The printer, Blanc d'ivoire en zag eindelijk in mijn moers taal Zwanger en Careltje: het wachten is nu op Pregnant en Charline. Dan we meet again in de Freddy street.

EPB

Klachten Stadsbeheer tel. 353 30 00

POLITIE

Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax 424 17 24

Wijkagenten Archipel & Willemspark
mw M. Hoogerbrugge
marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl
mw Y. Ipema
yvonne.ipema@haaglanden.politie.nl
Milieu- en Horecamedewerker
Larry Zoetemelk

Koninginnedag op wandelpromenade Mallemolen

De Mallemolen is veranderd in een mooie wandelpromenade. Opnieuw bestraat, komen de terrassen nu veel beter tot hun recht. Doordat de stoepen zijn verdwenen is de Mallemolen visueel breder geworden. Vrolijke bloembakken en bomen zorgen voor een kleurrijke illustratie van het geheel. De straat is auto- en fietsvrij. Kortom de zomer in de Mallemolen kan beginnen.



Koninginnedag

Ook dit jaar viert de Mallemolen weer Koninginnedag met muziek, een hapje en een drankje. In de open lucht treden op woensdag 30 april van 16.00 uur tot circa 19.00 uur bands op die nonstop voor live muziek zorgen. Geluisterd kan onder andere worden naar en gedanst op echte, onvervalste vijftiger jaren Rock and Roll. De gezamenlijke horeca in de Mallemolen (Watertanden, Djawa, café Hier,

de Kleine Witte en de Malle Meid) heeft voor Koninginnedag ook dit jaar de handen ineen geslagen. De ondernemers serveren de lekkerste hapjes, variërend van oosters, mediterraan tot puur Hollands. Hierbij wordt een koud biertje, een passend glas wijn of gewoon

een frisdrankje geschonken. Tijdens KoninginneNach staat de Mallemolen weer volop in het teken van muziek.

In café Hier treedt de band Mappatazzi op. De band is inmiddels een vaste gast in de Mallemolen en bestaat uit enthousiaste muzikanten die jaren geleden al optraden onder de naam Roesband.

Café Hier

Café Hier is enkele weken geleden geopend. In het voormalige pand van eetcafé 't Elfde Gebod is het interieur enigszins veranderd, alle beelden zijn verdwenen en de muren opgefrist met een warme kleur rood. Dat de uitbaters van muziek houden, blijkt uit alle foto's en gitaren aan de muren. Het is dan ook de bedoeling dat

er in Hier live optredens gaan plaatsvinden. De eerste is op KoninginneNach! Café Hier is zeven dagen per week geopend en er kan ook gegeten worden. De keuken is paraat vanaf 17.00 uur en voert een kleine menukaart en daghap.

Verrassende culinaire diversiteit in Montmartre van Den Haag

Vanwege de uitstraling wordt de Mallemolen ook wel het Montmartre van Den Haag genoemd. Echter met dit verschil dat in de cafés en restaurants 'culinaire' kunstenaars te vinden zijn. De Mallemolen biedt voor elk wat wils; van een heerlijk bereide daghap in een eigentijds eetcafé, een compleet avondje uit in een Frans, Mediterraan of Indonesisch georiënteerd restaurant tot een borrel in één van de cafés.

ZINDER een kunstverwenreis 20 april t/m 9 mei 2008

Na twee succesvolle voorgaande jaren vindt in april en mei de derde ZINDER plaats. Een klein festival in en om het gebouw van Stella Den Haag, waar jonge theatermakers en beeldende kunstenaars een reis creëren waarin je zintuigen op verschillende manieren geprikkeld worden.

Deze ZINDER nemen David Middendorp, Hanna Jansen, Tjitske Jansen, Marije Kortof, Mariska Streefland, Ellen Endhoven, Joost Nijhuis, Jan Kamphuis, Victoria Osborn, Bart Visser en Erna van den Berg je mee via voorstellingen, kunstwerken en installaties langs hun beleving van een stad.

Tijdens de eerste helft van april worden ruim 400 leerlingen van groep 7 van verschillende Haagse Basisscholen meegenomen op deze kunstverwenreis, tijdens speciale schoolvoorstellingen in ZINDER. Daarna is iedereen van 8 jaar en ouder van harte welkom om tijdens de voorstellingsdagen deze bijzondere reis met ons mee te maken.

* Deze reis is geschikt voor iedereen van 8 jaar en ouder.

Locatie: Stella Den Haag, kerkstraat 11
Aanvang: 15.00 uur
Prijs: volwassenen € 12,50, kinderen € 7,50
Informatie: www.stella.nl
Reserveren: 070 330 70 70

Voorstellingsdata:

Zondag 20 april (première), zondag 27 april, dinsdag 29 april, donderdag 1 mei, vrijdag 2 mei, zondag 4 mei, woensdag 7 mei, donderdag 8 mei, en vrijdag 9 mei.

Buurt in beweging



Galerie Eva van Voorst van Beest

Er is druk gespeculeerd wat er zou komen in plaats van de cadeauwinkel: Blokker, viswinkel, boeken... Het werd een galerie. Geen gering waagstuk, zeker wanneer je, zoals Eva, 28 jaar bent.

Maar Eva van Voorst van Beest treedt in de voetsporen van haar ouders, die een kunsthandel hadden aan de Laan van Meerdervoort / Anna Paulownastraat en kan terugvallen op hun kennis en ervaring.

De formule is die van wisselende verkooptentoonstellingen:

'Impressionisten' worden afgewisseld met eigentijdse kunstenaars. Bijvoorbeeld leden van de Spronken-familie

(Caius, Siiri) en verwanten als Thomas Jungerhans (een beeld van hem staat in de Sumatrastraat). Maar ook is werk te zien van de bekende beeldhouwster Tony van der Vorst, lerares van onze majesteit. Tot 18 mei wordt werk van Isaac Israëls geëxposeerd.

En hoe bevalt de buurt?

Eva: "De Archipelbuurt is een prettige plek om te werken en te wonen; mijn ouders wonen om de hoek. Ik krijg heel positieve reacties uit de buurt". De galerie is open van woensdag t/m zondag, Bankastraat 1x, telefoon 338 97 26, www.evagallery.com

ES

Eend op hoog niveau



Van onze flatbewonende correspondent A v.d. K ontvangen wij het volgende lentebericht: sinds een dag of tien heb ik een eend in mijn plantenbak (4 hoog!) die op 10 eieren zit te broeden. Wegens een vakantiereis maak ik het niet meer mee dat de eieren uit komen. Ik heb nu de zorg overgedragen aan mijn burens, die de dieren-ambulance zullen bellen als ze merken dat de jonkies er zijn. Die wil proberen de moedereend met haar kroost te vangen en ze ergens in de natuur uit te zetten, maar of dat allemaal gaat lukken?

Terrasje pakken?

Tijd om naar de Mallemolen te gaan...



Het adres voor een authentieke Javaanse rijsttafel of smaakvolle à la carte gerechten



Mallemolen 12 A
2585 XJ Den Haag
Tel: 070 363 57 63
Internet: www.djawa.nl
Dagelijks geopend van 17.30-23.00

NOTARISKANTOOR STÖGER

Burgemeester Patijnlaan 1932, Den Haag (hoek Bankastraat)
Postbus 85591, 2508 CG Den Haag
telefoon 070 3469309 • fax 070 3636321
e-mail: notaris@stoger.knb.nl



OVERDRACHT ONROEREND GOED • VESTIGING HYPOTHEEK
SAMENLEVINGSOVEREENKOMST • HUWELIJKSVORWAARDEN
SCHENKING • TESTAMENT • ERFENIS
OPRICHTING B.V., -VERENIGING, -STICHTING

Mr C.G.J. Stöger, notaris



't Clingendaelhuys
UITVAARTZORG

Voorheen
Vierling/Hofstra
Uitvaartonderneming anno 1898 BV

't Clingendaelhuys
UITVAARTZORG

Benoordenhoutseweg 279 • 2596 BJ Den Haag
Tel. (070) 3240077 • Fax (070) 3282111
E-mail: info@clingendaelhuys.nl



Chr. Th. JEHEE

Steenhouwerij en
Natuursteenhandel

Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren
Vensterbanken - Grafmonumenten

Sumatrastraat 30 2585 CS Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80 Telefax 070 - 352 08 06



RUDOLF PETER'S

TAEKWON-DO

CONDITIETRAINING/SAUNA

KLASSIEK THER. MASSAGE

KLINISCHE BEWEGINGSHULP

Lessen grondgymnastiek in kleine groepen

Massage behandelingen
lage rug- schouder- en nekklachten

Taekwon-do, de Koreaanse zelfverdedigingsport
Lessen voor jeugd, junioren en senioren
Speciale jeugdlessen vanaf 7 jaar

Drs. Ruud van Triet
Malakkastraat 109
2585 SL Den Haag
Jacob de Graefflaan 10
2517 JM Den Haag
Tel. 070 355 75 42
Mob. 0622 495 981

www.rudolfpeters.nl

info@rudolfpeters.nl

Drost & Juten
Netwerk Notarissen



Samen kunnen wij meer voor u betekenen

Postbus 85694, 2508 CJ Den Haag
Nassauplein 36, 2585 ED Den Haag
Telefoon (070) 342 51 00
Fax (070) 356 27 38
E-mail notarissen@drost.juten.knb.nl



De Vries Robbé
MAKELAARDIJ O.G. • LID NVM

Jan. A. Kokje
(directeur/makelaar taxateur)

Tina Westhoff - Lehtinen
(makelaar taxateur)

Nieuwe Uitleg 34
2514 BR Den Haag
T 070 365 88 44
F 070 364 41 06
info@vriesrobbe.nl
www.vriesrobbe.nl

a a n d a c h t

t i j d e n s e r v i c e

koop • verkoop • huur
verhuur • taxaties • beheer



conflict ?



Mr Jos W van Vught
mediator

Delistraat 55
2585 VX Den Haag
☎ 070 - 306 10 83
jos@convenant.nu
www.convenant.nu

HENNEMAN B.V.

sinds  1916

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties
vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties
• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties
dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen
van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Dag- en nachtservice
Telefoon 070 - 354 94 94

MATZINGER EVERSDIJK
notarissen

Statenplein 1
(hoek Eisenhowerlaan)
2582 EW 's Gravenhage

T 070 358 80 00
F 070 358 87 07
E notaris@matzinger.knb.nl



Stijn Advocaat



Gina Kooijman

Verkoop

Koop

Taxaties

Huur

Verhuur

Vastgoedmanagement

ESTATA
MAKELAARS O.G.

Badhuisweg 234
2597 JS Den Haag
t 070 350 70 50
f 070 354 19 43
email info@estata.nl
www.estata.nl



... for the personal touch

SCHOONHEIDSINSTITUUT

Ria Wiek



Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

Bij Schoonheidsinstituut Ria Wiek kunt u o.a. terecht voor:

- diverse schoonheidsbehandelingen
- permanente ontharing (ELOS)
- microdermabrasie
- verwijderen pigmentvlekken
- verwijderen rode vaatjes
- manicure en voetverzorging
- voetreflex- en andere massages

Schoonheidsinstituut Ria Wiek werkt - indien noodzakelijk of gewenst - samen met een dermatoloog.

Voor meer informatie kunt u tijdens werkuren bellen met Ria Wiek (06 51885527) en op dinsdag en vrijdag ook met Christel Reijgersberg (06 25461581).
Of kijk op www.schoonheidsinstituutriawiek.nl

Curaçoastraat 4
2585 XZ Den Haag

5
 waar
Kinderen
 druk
 mee zijn...

Peter de Ruiter biedt boek aan bij ambassadeur.



Even terug in de schoolbank

Hoeveel mensen zijn er in de loop der tijd schoolgegaan in Archipel & Willemspark? Ondanks de bekende website www.schoolbank.nl willen we ook de digibeten of de trouwe lezers even terug in de papieren schoolbank zetten. Heeft u in deze buurt op school gezeten en wilt u hier iets over vertellen met een foto/afschrift foto erbij: stuur u verhaal (max. 200 woorden) naar Wijkkrant A & W, Celebesstraat 4, 2585 TJ of per e-mail [secretariaat@archipelbuurt](mailto:secretariaat@archipelbuurt.nl)



De klas van 1934 18 leerlingen

Bij het doorbladeren van oude fotoalbums vond ik deze klassfoto van de 1^e klas van de R.K. jongens lagere school St. Vincentius in de Paramaribostraat. Ik herkende hierop verschillende klasgenoten en dan vraag je je natuurlijk af wat er van hen geworden is. Uitgevlogen in de wijde wereld of steeds op de oude stek gebleven?

De St. Vincentiuschool werd geleid door een broeder van het klooster H. Maria in het Westeinde. Er heerste een strakke discipline en er werd van je verwacht dat je minstens eenmaal per week om 7.30 uur de H. Mis bezocht in de parochiekerk St. Jacobus in de Parkstraat. Van sommige klasgenoten zijn me de namen ontschoten, maar wel noem ik Hans van Buitenen, (3) Hans Krol, (1) GeorgeGraff, Jan van Leeuwen, Jaques Claveaux, Pim v.d. Zalm, Johan Laheij, Pol van Mierlo, Theo Driessen, (2) Freddie van Wordragen, Roel Drent, (4) Jan Heinen, .. van Veen, Adri de Bruin en Kees Fokke.

Wellicht zijn er lezers, die een of meerdere leerlingen hebben gekend of herkend. Graag een reactie naar de "jongen" op de middelste rij, derde bank:

George Graff, van Lenneplan 28,
 1217 NC Hilversum of telefoon 035 - 624 27 11.

Draag bij aan het maken van

Een Wereld Voor Kinderen

Jana is elf jaar oud en wil een spreekbeurt houden over kinderarbeid. Google brengt haar in contact met onze wijkbewoner, fotograaf en schrijver, Peter de Ruiter. Hij nodigt haar direct uit: "Kom over drie dagen naar Den Haag en loop mee in de mars langs negen ambassadeurs in Den Haag om mijn boek aan te bieden".

Ik ontmoet Jana op de stoep als we de ambassade van de Filippijnen aan de Laan Copes van Cattenburgh verlaten. Daarbinnen in de ambassade krioelde het van de kinderen. Peter de Ruiter trommelde er maar liefst zo'n honderd op. Het zijn leerlingen van de openbare school Benoordenhout en van het Maerlandt Lyceum. En verder zijn hier kinderen op afgekomen van heinde en verre (Heerenveen). Als ik met Kiki, Kaatje en Maxime, allen zeven jaar oud en uit Den Bosch, de discussie over kinderarbeid start, meldt één van de dames mij heel serieus dat ze zelf ook onvrijwillig kinderarbeid verricht thuis. Ze moet ramen wassen, stofzuigen en haar brood zelf smeren.

Mick Jongert uit de Cantaloupenburg en Rogier Mulder (beiden brugklas Maerlandt) lopen mee in plaats van het volgen van een les Aardrijkskunde. Toch hebben ze zich al wel een idee gevormd over kinderarbeid, als ik hen hiernaar vraag. "Al vind ik school niet altijd leuk, ik zou het wel missen als ik er niet naar toe kon gaan" filosofeert Rogier. "Ik denk nu, dat als ik over een aantal jaar mijn examens haal, dat ik dan toch wel heel erg blij ben dat ik dat gehaald heb en die kans gekregen heb." Ten slotte prijst hij Peter de Ruiter om het initiatief dat hij genomen heeft.

Reisje door de wereld

Kinderen en begeleidende ouders reizen vanmiddag in een paar uur symbolisch de hele wereld over. Tien minuten geleden waren ze nog in Ghana, nu worden ze verrast op een heerlijk bordje warm eten in de Filippijnen. Bij het vertrek is er voor iedereen nog een zoet rijstcakeje. Als ik het ambassadepersoneel bedank, vertrouwt een man mij toe hoe de Filippino's over gastvrijheid denken: eerst eten voor je de deur uitgaat.

Op straat maak ik nog kennis met de ambassadeur van ASN Jeugdsparen, Wouter Boonstra, veertien jaar oud. Hij zegt:



“Kinderen hebben recht op een toekomst. Ze moeten naar school, want anders kennen ze de wereld niet. Dan kunnen ze alleen vieze baantjes krijgen. Ik hoop dat alle kinderen de kansen krijgen die ze verdienen. Kinderarbeid is onrecht.” Dan stap ik uit de mars om dit stukje te gaan schrijven. De honderd kinderen reizen nu naar Peru. Het is een indrukwekkend geheel. Peter de Ruiter heeft talenten: om te fotograferen, om te schrijven, om misstanden aan de kaak te stellen, om daar wat aan te doen en om anderen daarvoor in beweging te krijgen. Dat is knap. En met die spreekbeurt van Jana zal het volgende week wel goed komen. Als je dit allemaal meemaakt hebt, zal het niet moeilijk zijn om daarover te vertellen.

Koop Een Wereld Voor Kinderen voor jezelf of geef het cadeau

Kinderen, wat een prachtig boek maakte Peter de Ruiter. Hij reisde langs negen landen op drie continenten. Om naar zijn eigen zeggen: "aan te voelen waarom kinderarbeid zo makkelijk ontstaat". Zijn conclusie is dat volwassenen hieraan schuldig zijn. Het zijn volwassenen die van kinderarbeid profiteren of die niet nadenken over de toekomst die kinderen toekomt. Hij fotografeerde kinderen die kinderarbeid verrichten en zelf graag in zijn boek wilden komen. Hij schreef ook zelf de positieve en pakkende teksten. Het is een aanstekelijk boek geworden, het nodigt uit om er in te kijken en te lezen.

Koop het boek via www.kinderarbeid.nl of in de boekhandel, ISBN 978-90-389-1803-7.

De opbrengst van de boekverkoop gaat naar www.world-vision.nl, een organisatie die in bijna honderd landen hard werkt aan de ontwikkeling van kinderen.

Wie hoor ik?

Al wandelend door onze buurt hoor je geregeld iemand muziek maken. Deze nieuwe rubriek wijden wij aan de muziekbeoefenaars in onze buurt. Een uitstervend ras, wordt wel eens beweerd, maar we denken dat dit meevalt.



Opgewekte geluiden aan de Kerkhoflaan



Collega Ellen zit met een gebroken been. Of ik haar rubriek alsjeblijft wil overnemen. Doe ik graag, vooral omdat ze me naar zo'n aangename plek stuurt: koffiehuis De Prinsenvink aan de Kerkhoflaan. Daar geeft een groepje enthousiaste amateurs zich minstens één avond in de week over aan de popmuziek. Golden Earring, Anouk, Ilse de Lange, dat werk. Alles akoestisch, alles met inzet gespeeld en het aanhoren waard. De kern wordt gevormd door koffiehuisbaas Frank, zang & mondharmonica, en chef-schadeherstel Kees, gitaar & zang. De twee vroege vijftigers zijn vrienden sinds de lagere school. Vaste waarden zijn groenteboer Koos uit de Bankastraat, zanger & bassist; Suzanne, zangeres & tamboerijn en het 16-jarige gitaarwonder Robin. En dan is er nog Bert uit het keurige, aanpalende Prinsenvinkpark. Die liep zijn honden uit te laten, hoorde uit De Prinsenvink klanken komen die hem wel aanstonden, klopte aan met de mededeling dat hij muzikaal ook wel iets in z'n mars had en nu doet Bert dus ook mee. Als leadzanger en gitarist. Frank: "Voor ons is muziek maken pure hobby. De lol zit 'm in het samen spelen. Wie mee wil doen is welkom. Mensen uit de buurt, maar ook klanten. Laatst zat een van mijn vaste jongens gezellig mee te drummen in z'n overalletje."

Gewoon lekker spelen

Het is dinsdagavond rond half negen. Frank en Kees zijn al aanwezig. Ze prutsen wat aan microfoons en versterkers. Kees hijst zich op een kruk en waagt zich aan John Lennons Let it be. Dan meldt Robin zich. Hij pakt zijn gitaar uit en even later is het alsof Jimi Hendrix weer onder ons is. Frank: "Die jongen is een gigantisch talent, daar gaan we nog veel van horen."

Ik vraag Robin of het een beetje bevalt tussen al die mannen die stuk voor stuk z'n vader hadden kunnen zijn. Verlegen schouderophaal. "Ik vind het gewoon lekker om te spelen." Bert laat zich ook nog even zien. Hij is eigenlijk niet van plan mee te doen vanavond maar sluit zich toch aan als Summertime wordt ingezet. 't Klinkt helemaal niet gek. De akoestiek helpt mee. Die is prima. En dat voor zo'n kleine ruimte.

Een klant kwam op de proppen met Koffie verkeerd. Onder die rake naam verzorgen de muzikanten van koffiehuis De Prinsenvink gevarieerde optredens op gekke locaties, van beeldentuin tot sportkantine. Ten bewijze start Frank een dvd. In een ruimte die op een fabriekshal lijkt geeft Koffie verkeerd met timmerman Dick als gastzanger hem van katoen met een unieke interpretatie van een André Hazes-hit. Het plezier spat er af. Ik hoor dat een accordeonist node wordt gemist. Of ik dat even wil doorgeven. Bij deze. Na mijn tweede kop koffie sla ik de mannen op de schouder en neem afscheid. Kees heft Where do you go to, my lovely aan. HB

Archipel en Indië

Waaruit bestaan eigenlijk die banden tussen de Indische buurt en Indië? Dat de huizen hier vroeger wel door verlofgangers werden bewoond weten we, maar is er nu nog iets te merken van enig al dan niet nostalgisch verlangen naar de oude kolonie? De redactie ging op zoek en liet zich cultureel en culinair voorlichten.

> 10 jaar Klokhuis KOEMPOELAN

dat betekent 'bijeenkomst' in het Indonesisch



foto: G. van Loon

Elke tweede woensdag van de maand is er zo'n bijeenkomst in het Klokhuis, speciaal bedoeld voor mensen met een Indische achtergrond, maar ook voor iedereen die belangstelling heeft voor de Indische cultuur.

In 1997 nam de toenmalige ouderenconsulente het initiatief om speciaal iets te doen voor de Indische ouderen in de wijk, die eenzaam waren. Carmen Boersma en Sonja Walther (zie foto links) waren twee van de vrijwilligers die haar hielpen en die nu nog steeds in de organisatie zitten. Inmiddels zijn twee vrijwilligers vervangen door Erna Wasch en Mineke MacGillavry (zie foto links), want er is toch wel zo het een en ander te bedenken en te regelen! Ouderenconsulente Patricia Haverkort en beroepskracht Anneke Ruff van St Pelita (organisatie voor sociaal-maatschappelijk werk ten behoeve van de opvang van Indische mensen) denken en helpen mee. Doelgroep: ouderen in de wijk en vanuit het Schakelpunt, maar er komen ook mensen uit andere delen van de stad en zelfs daarbuiten!

Indische cultuur

Op 11 februari 1998 werd de eerste Koempoelan geopend door Coen Pronk, en ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in februari 2008 was Coen Pronk (zie foto links), weer degene die het startschot gaf voor de middag. Er wordt voor het hele seizoen een

schema gemaakt (elke 2e woensdag van 14.00 tot 16.00 uur). Er staat altijd iets cultureels in relatie met Indië op het programma: vaak zijn dat Bekende Nederlanders zoals Coen Pronk, Wieteke van Dort of Yvonne Keuls, maar ook reisverhalen of andere "indische" onderwerpen staan op het programma. Wieteke van Dort promoot het werk van HALIN (Hulp Aan Landgenoten in Indonesië), een organisatie die steun geeft aan mensen in Indonesië die dat erg nodig hebben.

De "hapjes"

Een heel belangrijk onderdeel van de middag zijn "DE HAPJES" ofwel de djadjan! De Werkgroep heeft een goeie relatie met Toko Solo in de Renbaanstraat, die de speciale Indische hapjes aanlevert. Men kan ze tijdens de Koempoelan voor € 1,- per stuk kopen en genieten. Er is zelfs een vrijgezel die 30 hapjes mee naar huis neemt en zo zijn eigen Indische ontbijt verzorgt! Er zijn ook speciale Koempoelans: in december is er een Kerstmaaltijd en het Koempoelan-seizoen wordt in mei afgesloten met een Indische high tea. Gelukkig krijgt men ook subsidie uit verschillende 'potjes' zoals van het Ouderenwerk en de St Pelita; op die manier kan de toegangsprijs (€ 2,50 incl. koffie/thee) laag blijven.

Het is voor mij heel duidelijk dat de Werkgroep Koempoelan er nog steeds veel plezier in heeft om deze middagen te organiseren: Carmen Boersma kan er heel enthousiast over vertellen! ED

> Toko Banka

De kleinste toko van Den Haag? Alain, de uitbater, vertelt dat daar ook voordelen aan zitten. Hij kan maar een beperkt assortiment voeren en heeft dus een hoge omloopsnelheid. De gerechten zijn dus altijd vers. Echte specialiteiten, zoals Ikan Bali (vis) bewaart hij voor de liefhebber in de diepvries. We komen al snel op het verschil tussen Indisch en Indonesisch en de pappelpel waarmee Alain van huis uit het koken heeft meegekregen. Zoals hij z'n vader beschrijft, doet de man erg denken aan de figuren bij Adriaan van Dis. Koken kon ie in elk geval! Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Alain deze richting zou volgen. Maar na een loopbaan in de bankwereld besloot hij voor zichzelf te beginnen en geen pak meer aan te doen. Van koken in de beperkte ruimte aan de Bankastraat kon natuurlijk geen sprake zijn, dus bij zijn start, zes jaar geleden mocht hij de restaurantkeuken van vrienden in Wassenaar gebruiken. De omzet nam toe en nu is hij medeigenaar van een professionele keuken in Forepark. Het romantische idee dat alles werd klaargemaakt door z'n oude moeder moet ik dus opgeven. Maar dat doet niks af aan het genoegen zo'n adresje om de hoek te hebben. MO

Ger Sittrop:

> Ik ben en blijf een INDO!

Dat staat achter op zijn auto. Maar zó Indisch is Sittrop nou ook weer niet: hij had een Indische moeder, een Nederlandse vader - ook beroepsmilitair - en een Duitse voorvader, vandaar zijn achternaam. Hij is dus geboren als Nederlander - in Soerabaja, Oost-Java - in 1929. Opgegroeid in een internaat van Don Bosco kwam hij na het uitbreken van de oorlog met Japan in het Indonesische leger (TNI - Tentara Negerie Indonesia). Door de Nederlanders gevangen genomen werd hij ingelijfd bij het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL). Hij heeft nog gevochten onder Westerling, later in Nieuw-Guinea en Korea, en draagt zijn - iets te krappe - uniform mét de bijbehorende onderscheidingen nog met trots. Wie nu denkt met een typische ijzervreter te maken te hebben, heeft het mis! Integendeel, zoals hij zelf zegt, hij houdt ervan mensen lichamen én geestelijk te helpen.

Komst naar Nederland

In 1947 komt Ger naar Nederland, waar hij als dienstplichtige in Venlo wordt opgeroepen. Zijn onderofficiersopleiding krijgt hij in de Kromhout-kazerne in Utrecht. Daar trouwt hij met zijn eerste - Indonesische - vrouw, met wie hij drie prachtige kinderen krijgt. Na zijn scheiding verhuist hij naar Den Haag, waar hij door het ministerie van Defensie in één van de dienstwoningen aan de Atjehstraat (nr. 45) wordt gehuisvest, tegen een maandhuur van zesenvestig gulden..... Hier trouwt hij met een Amerikaanse van wie hij ook weer gescheiden is. Zonder wrok of wrevel overigens, met beide ex-en heeft hij nog goed en regelmatig contact, evenals met zijn kinderen en kleinkinderen. Hij houdt nu eenmaal van zijn vrijheid, en dat begrijpt gelukkig iedereen (schrijver dezes ook natuurlijk)!



Sittrop in uniformjas met onderscheidingen

Kleurrijk

Inmiddels is Ger al weer ruim twintig jaar met pensioen, hij is er best tevreden mee. Zijn tijd besteedt hij graag aan mensen die daar behoefte aan hebben. Met de buurt leeft hij actief mee. Tot voor enkele jaren zorgde hij met Oud-en-Nieuw voor al het - chinese - vuurwerk in de straat. Iedereen is welkom bij hem thuis, voor een opwekkend babbeltje - 'je moet zelf plezier maken in het leven!' - maar hij doet ook aan lichaamsverzorging door middel van acupressuur en massage, geleerd van een Haagse Chinees. Hij zorgt ook voor de vogels en de katten in de buurt door in z'n achtertuin eten neer te zetten. En af en toe brengt hij nog een bezoekje aan het Casino, om een gokje te wagen of gewoon wat te kijken. Zijn woning staat en hangt vol bijzondere herinneringen en ornamenten, waaronder mooie houtsnijwerken en een collectie boeddha's. Zijn wapen heeft hij moeten inleveren, daarvoor moest hij nog voor de rechter komen maar die heeft hem geen straf gegeven.

Als ik vraag of er nog veel landgenoten in de buurt wonen met wie hij contact heeft, komt hij niet verder dan twee of drie. Dus wie nog prijs stelt op een ooggetuigenverslag van iemand die zo'n beladen periode in onze vaderlandse geschiedenis aan den lijve heeft meegemaakt, moet niet te lang meer wachten. En het schilderachtige interieur krijg je er gratis bij! A v.d. K

> Dubben bij Toko Frederik

Het is zo langzamerhand een vast ritueel: na cafébezoek in de Mallemolen (De Kleine Witte) even langs bij Toko Frederik voor een 'hapje Indisch' plus een hartversterkende kop thee. Zo kom je weer wat op krachten en de dreigende kater van de volgende dag maai je het gras voor de voeten weg. 'Het grootste Indonesische restaurant mét afhaalwinkel', aldus het menufoldertje, viert volgend jaar zijn 25-jarig bestaan. De vriendelijke dames en heren van de bediening converseren onderling in Bahasa Indonesia en hun jakjes lijken ontleend aan de kebaja; het komt allemaal tamelijk authentiek over. Het aanbod aan gerechten en snacks is verward groot. Van de week heb ik nu eens niet plaatsgenomen aan een van de tafeltjes om mijn gebruikelijke, nogal fantasieloze nasi rames ter plekke te nuttigen, maar me geschaard onder de wachtenden voor de vitrine, ondertussen hevig dubbend: 'zal ik dit, zal ik dat'. Blij dat ik niet meteen aan de beurt was. Uiteindelijk stapte ik op de fiets met een imponerende verzameling plastic bakjes en schaaltes waarin Rendang, Ayam Frederik, Tahu Ketjap en nog zo het een en ander. Thuis viel het behoorlijk in de smaak. HB



> Djawa: een Haags gezicht met een Indonesisch hart

Het beste Indonesische restaurant van Den Haag, noemde een bevriende makelaar mij eens Djawa-aan-de-Mallemolen, de schilderachtige zijstraat van de Javastraat waarnaar het restaurant is genoemd. Toch is de sfeer niet uitgesproken Indonesisch te noemen. Afgezien van een collectie wajangpoppen boven de gezellige bar heeft het toch vooral de uitstraling van een keurig Haags restaurant. Daar heeft de Haagse eigenaar, Ulpho van der Zalm, geboren in het Bezuidenhout maar stammend uit een oud Westlands geslacht, misschien wel bewust voor gekozen. Hoe is zo'n Hagenaar nu baas van zo'n excellente Indonesische eetgelegenheden geworden?

Van Des Indes tot Djawa

Na het beëindigen van de middelbare handelsschool kwam Ulpho – zijn ouders hadden een Zweedse naam voor hem uitgezocht – als ontbijtkelner in het chique maar toen wel wat haveloze Des Indes, waar hij zijn horecapapieren haalde. Na zeven jaar – hij was inmiddels oberkelner – werd hij bedrijfsleider van het Scheveningse Maribaya restaurant, waar hij Indonesisch leerde koken. Daar kwam hij ook in contact met de eigenaar van Garoeda, die hem als manager daarheen haalde. Na vijf jaar, waarin hij Garoeda weer in haar

oude luister wist te herstellen, kreeg Van der Zalm de kans om een eigen restaurant te kopen. Dat was 'Het Malle Hapje' aan de Mallemolen, een eenvoudig eetcafé van Inge Tielman, in die tijd ook eigenares van 'De Malle Meid'. Al weer meer dan twintig jaar runt hij daar zijn restaurant. Zelf woont hij ook al weer jaren met zijn vrouw Marianne boven de zaak.

De Indonesische keuken

Ulpho kan met smaak vertellen over de geheimen van de – middenjavaanse – keuken. Zijn kokkin, een echte Javaanse, heeft hij zelf in de fitness van het koken ingewijd. Alles wordt klaargemaakt in een combi-steamer, waardoor de groenten hun knapperigheid en vitamines behouden. Er wordt weinig olie gebruikt, vooral onverzadigde vetten. Specialiteiten zijn de op houtskool gebakken satés en de dadar isi, een omelet gevuld met lekker gekruid gehakt. De Indonesische keuken is de eerste zogenaamde fusion-keuken – een mix van allerlei nationale kooktradities, van Chinees en Indiaas tot Moors, Engels en Nederlands. Djawa is nog steeds volledig in overeenstemming met de middenjavaanse kooktrant.

Omgang met de buurt

De klanten komen vooral uit de buurt maar ook uit de rest van Den Haag. Ook buitenlanders (ex-pats) weten Djawa te vinden. Van der Zalm zelf is oprichter van de Belangenvereniging van de Mallemolen. Deze zet zich in voor onder meer de p.r. van de (horeca)bedrijven in de straat, de nieuwe bestrating en verlichting, Koninginnedag en -nach. Toch laat hij omwille van de tijd de Malle-belangen vooral over aan zijn vrouw, die het Willemspark vertegenwoordigt in het Wijkberaad. Met het restaurant zelf heeft ze minder van doen, maar ze is wel heel gelukkig dat na zo veel jaren nu eindelijk de nieuw-bestraste Mallemolen een mooi wandel- en terrasjegebied is geworden.

A v.d.K

Verloren gewaande Indische opera Attima na 90 jaar weer op de Haagse planken!

Tijdens zijn zoektocht door de verwaarloosde Indische muziekgeschiedenis (zie elders op deze pagina) ontdekte Henk Mak van Dijk de Indische opera Attima van Constant van de Wall. In 1917 werd 'Attima' ook hier in de Haagse Schouwburg opgevoerd. Daarna werd het verloren gewaand. Nu, 90 jaar later zal dankzij de inzet van heel veel mensen, instellingen en geldgevers (de jarige Pasar Malam bijvoorbeeld) 'Attima' weer te zien zijn. Oscar Wibaut stelde de Haagse Schouwburg vijf dagen beschikbaar incl. technische dienst. De Gemeente vond subsidie aanvankelijk niet nodig maar is na een bezwaarschrift gewicht tot het 'brede' gebaar van € 12.500,-.

Mega muzikale operatie

Eind mei komt een uitzonderlijk grote productie op de Schouwburgplanken met zo'n 90 mensen. De hoofdrollen worden gezongen door professionele zangers. Koor- en orkestleden zijn goede amateurs en semi-professionals. De regie is in handen van David Prins en ook productie, kostuums, directie koor/orkest en choreografie zijn in professionele handen. Constant van de Wall (Soerabaja, 1871 – 1945) schreef niet alleen de muziek maar ook het libretto. Met een 'westerse' orkestratie roept hij oosterse sferen op. Want het gaat hier volgens de ondertitel om 'een episode uit het Javaans volksleven'. Er bleken twee partituren te bestaan: één voor piano (uit 1904) en één voor orkest (uit 1922) en die verschilden hier en daar van elkaar. Voor ontdekker en dramaturg Henk Mak van Dijk was het geen geringe klus om daar een geheel van te maken.

Lijkt Attima op Carmen?

Attima is danseres op Java en treedt op met een gamelanorkest. Zij heeft haar ja-woord gegeven aan Kartono, één van de gamelanspelers. Maar Attima wordt verliefd op Armand, een Nederlandse KNIL-onderofficier. Wanneer zij haar liefde voor Armand opbiecht ... tja, meer wordt niet onthuld, maar het lijkt een interculturele 'Carmen' te gaan worden.

Voor meer informatie zie: www.Attima.nl.

Van 23 t/m 28 mei wordt 'Attima' op de planken gebracht.

Kaarten: www.ks.nl of telefonisch: 0900-345 67 89.

OP HUISBEZOEK ELLEN DERKSEN

Wie Ellen Derksen zegt, zegt Pasar Malam... herstel: Pasar Malam Besar!

Er zijn in ons land heel wat steden met een Sumatrastraat of een Madoeraplein. Aan Indische buurten geen gebrek. Die van ons schijnt gek genoeg de enige te zijn die zich niet laat rangschikken onder het kopje 'volkswijk', daarvoor hebben teveel mensen er een eigen huis. Hadden we ons nog nooit zo gerealiseerd! Maar Ellen Derksen weet wel meer dingen te vertellen waar je van opkijkt. "Vroeger had je in de Archipel ettelijke kazernes, dus woonden er nogal wat militairen. Niet zelden afkomstig uit Indië waar ze in het KNIL hadden gediend. Die zorgden voor een Indische sfeer.

Officieren overigens resideerden in statige huizen rond het Bankaplein, onderofficieren en soldaten moesten genoegen nemen met iets nederigs in een zijstraat." Mevrouw Derksen is 71, maar oogt als een 57-jarige. Ze is directielid van Pasar Malam Besar BV en schoondochter van Jan Boon (1911 – 1974), alias Vincent Mahieu, alias Tjalie Robinson, de dichter/schrijver/journalist die zich sterk maakte voor de belangen van de Indische Nederlander onder het motto: 'integratie ja, assimilatie nee'. Ze ontvangt ons in haar kantoor aan de Bezuidenhoutseweg. Het huis in de Celebesstraat waar ze nu zo'n dertig jaar woont wordt opgeknapt, vandaar.

Meer dan lekker eten

De Pasar Malam Besar (letterlijk Grote Avond Markt) vindt dit jaar voor de vijftigste keer plaats, van 21 mei t/m 1 juni op het

Malieveld. Voor de eerste editie in 1959, in de Haagse Dierentuin, nam Mary Brückel-Beiten (schrijfster van Indische kookboeken) samen met Tjalie Robinson het initiatief. Naar de Pasar Malam ging en ga je om lekker te eten, zegt men. Maar toch ook om te genieten van het internationale theaterprogramma, zegt Ellen Derksen. Klapper in dit jubileumjaar wordt de opera Attima van de Indische componist Constant van de Wall, te zien en te horen in de Koninklijke Schouwburg. Haar werk brengt haar ieder jaar terug naar Indonesië, het land waar ze niet geboren is, maar wel al als kleuter naar toe verhuisde. Voornaamste taak: deelnemers zien te strikken. Dat lukt aardig. Een 45-tal Indonesische standhouders is volgende maand van de partij op de enige echte Pasar Malam. Helaas een niet beschermd naam, daarom is later het onderscheidende woord 'Besar' toegevoegd. Wat interviewer en tekenaar met haar delen is een Haagse jeugd. Dus wordt er al gauw stilgestaan bij cafetaria De Gouden Paraplu (kortweg De Plu) in de Goudenregenstraat en dansschool Van der Meulen aan de Laan van Meerdervoort. Locaties waar je jaloers stond toe te kijken hoe Indische jongens er altijd weer in slaagden de mooiste meiden te versieren. Welk restaurant Ellen Derksen mijdt als ze Indisch gaat eten? Garoeda! Doordat de gerechten er au bain marie worden warm gehouden, is alles er veel te gaar. Of wás. Naar verluidt is de keuken de laatste tijd vooruitgegaan. Tampak senang, ook niet helemaal je dát. Toch jammer dat zulke gerenommeerde huizen wat kwakkelen qua kwaliteit. Nee, dan Bali Breeze in onze eigen Zeestraat. Een aanrader!

HB

UNIEK VOOR DEN HAAG

U treft er de aparte klasse van kwaliteitsmerken!

- Artwear
- Bella-Donna
- Bitte Kai Rand
- Corel
- Completo
- Elske
- Henneman
- Pasja
- Slippely
- X-As
- Zilich



BABS & LIZETH
MODE MEUBELS MOEIMAKERS

Damesmodezaak in de Archipelbuurt

Bankastraat 107, Den Haag
Tel 070 - 338 94 18
Woensdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Frits van Laar
verfhandel



Bankastraat 83
2585 EH Den Haag

Tel. 070 - 350 34 86

De Haagse Boekerij

Frederikstraat 24 2514 LK Den Haag tel. 070 - 346 48 00



LITERATUUR
Nederlands Duits Engels

KINDERBOEKEN

ANTROPOSOFIE

Uitgebreide Collectie
KUNSTKAARTEN

e-mail haagboek@planet.nl

UW BOEKHANDEL IN ARCHIPEL-WILLEMSPARK

La Ropa

Damesmode & Accessoires

Bandolera
Expresso
Rayure
MAC jeans en pantalons
Zerres
Tassen, ceintuurs & sieraden

Tevens voor al uw stoomgoed

Frederikstraat 22
Telefoon 070 - 365 6333

ma 12.00 - 17.30
di t/m vr 10.30 - 17.30
za 10.30 - 17.00

Celeste
parfums

Uniek in Nederland!

Een exclusieve parfumerie in 1999 opgericht door moeder en dochter Antoinette en Virginia Borsboom. Maak hier kennis met de vele topmerken op het gebied van selectieve geuren, huidverzorging, maquillage en homeproducten.

Ook voor de heren vindt u hier exclusieve scheerzeppen, kwasten en verzorgingsproducten.

Frederikstraat 963, 2514 LJ Den Haag
www.celeste-parfums.nl

ANNICK GOUTAL \ CAUDALIE \ CREED \ DIPTYQUE \ GEO F. TRUMPER \ IL PROFUMO
L'ARTISAN PARFUMEUR \ MILLER HARRIS \ MOLTON BROWN \ PARFUMS D'ORSAY (EA)



Voor alle actuele wijk informatie

WWW.ARCHIPELBUURT.NL

bewonersorganisatie, wijkadressen
wijkactiviteiten, wijk informatie...
en nog veel meer



1949

2002

Archipel

ZONWERINGEN & ROLLUIKEN
Paramaribostraat 143, 2585 KB Den Haag

Tel. 070-346 17 70

E-mail: archizon@bart.nl

Fax: 070-362 29 66

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 1949

- Markiezen
- Zonneschermen
- Rolluiken
- Horren
- Horizontale
- Verticale jaloezieën
- Screens
- Parasols



Koffiehuys De Prinsevinck
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinckenpark)

Een gezellig koffiehuys met terras
waar Frank en Maryam van der Valk
u gastvrij ontvangen en laten
genieten van diverse specialiteiten.

U heeft bij ons een ruime keuze
uit diverse belegde broodjes,
uitsmijters, soepen, etc.

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 6.00-18.00 uur.
tel. 070-350 47 25
fax 070-350 47 25 (catering)

stomerij



wasserij

Ark's Cleaning Service

In april vieren wij de 49ste verjaardag
van ACS en daarom geven wij,

10% korting

op al uw stoomgoed, gebracht vanaf
24 april tot en met 8 mei 2008

Bezorgen en halen op dinsdagavond en
donderdagavond tussen 19:00 - 21:00 uur

Milieu vriendelijk stomerij

Bankastraat 1-A Telefoon 070-350 45 22

Persoonlijk vermogensbeheer op loopafstand

Het Haags Effektenkantoor

Bel voor meer informatie met Mr J.W.E. Rempt of K.H.R. Liem

Javastraat 24, 2585 AN 's-Gravenhage

(070) 364 47 64, www.hek.nu, e-mail info@hek.nu

Het Haags Effektenkantoor B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten



HIJMAN
GLASHANDEL B.V.

SINDS 1934

24 UURS SERVICE

Lid van
GBO

Voor het leveren en plaatsen
van alle soorten glas

Inbraakwerende beglazing • Brandwerende beglazing
Ventilatie-roosters • Eigen slijperij
Dubbelglas • Gelaagd glas • Gehard glas

ZEER SCHERP GEPRIJSD!

Winkelverkoop van ma. t/m vr. van 8.00 - 17.00 uur.

Bel voor meer info of loop eens binnen

070 - 399 61 06

Rijswijkseweg 446-448a 2516 HR 's-Gravenhage hijman@xs4all.nl

Vreemde Eenden



Drie voorstellingen hebben ze gegeven in de Vredeskapel, en drie voorstellingen in Huize Tichelaar, de bewoners van Huize Tichelaar (onderdeel van de Kessler Stichting), mensen van de Vredeskapel, van STEK en Bureau Kunst en Cultuur van PJ Partners.

Ze zijn maanden bezig geweest om door middel van improvisaties, eigen levensverhalen en indrukken van alle deelnemers een voorstelling te maken waarin duidelijk wordt dat we allemaal 'vreemde eenden' kunnen zijn.

Wat is normaal en wat niet? Wat is gewoon en niet-gewoon? Wat is anders dan anders, of juist niet? Gezond of ongezond? Vragen waar we op gezette tijden allemaal wel eens mee geconfronteerd worden.

Anders dan anders

Het resultaat is een voorstelling geworden die soms heel anders dan andere voorstellingen, maar soms ook heel herkenbaar is. Ze

hebben prachtige symbolische details gebruikt: stel u voor, een lange tafel met stoelen aan weerskanten, op die tafel liggen vorken met 1-meter-lange stelen. In het begin proberen de spelers daarmee iets in de eigen mond te stoppen (wat natuurlijk niet lukt).

Veel verder in het stuk gaan ze weer zitten en ontdekken dat je elkaar kunt helpen door je overbuur de vork in de mond te stoppen! Ook wordt er goed gebruik gemaakt van zelfgeschoten filmfragmenten die de handeling op het toneel ondersteunen en verduidelijken.

De beide regisseuses Drosoula Tsangaratou en Karina Bes hebben kans gezien om een heel geslaagde voorstelling te maken met mensen, die niet direct in de wieg gelegd zijn als toneelspelers. Ze hebben het publiek duidelijk kunnen laten zien dat de afstand tussen elkaars werelden niet zo groot is als we wel denken. Abnormaal en normaal blijken relatieve begrippen te zijn, want iedereen heeft behoefte aan aandacht, waardering en genegenheid. Bovendien was het leuk om te zien dat de spelers er zo'n plezier in hadden om aan deze voorstelling mee te doen. Ik denk dat het daarom ook zo leuk was om toeschouwer te zijn!

Gezellig digitaal bladeren



Moet u eens doen, even aanwippen bij www.archipelbuurt.nl. De daar verstrekte hoeveelheid informatie over onze wijk is niet alleen indrukwekkend, ze wordt ook nog uiterst inzichtelijk gepresenteerd. Rechts wordt ingegaan op zaken die spelen in de actualiteit. Links, in de (blauwe) boog, vindt u info van een permanent karakter, eigenlijk een elektronische wie wat waar. Op zoek naar een restaurant? Kijk bij 'wijkadressen'. Geïnteresseerd in de geschiedenis van de buurt? Zie 'wijkinformatie'. Enzovoort. Als u de zes rubrieken met de daaraan gekoppelde subrubrieken hebt doorgelopen, bent u een stuk wijzer over onze wijk. En weet u precies waar u het zoeken moet. Of halen. Pluim voor de websiteredactie. HB

De oostenwind waait naar het westen

Ondertitel van dit zojuist verschenen boek is: 'Indische componisten, Indische composities 1898-1945'

Schrijver is cultureel antropoloog en pianist Henk Mak van Dijk. Henk van Dijk (vroeger woonachtig in de Archipelbuurt) werkte na zijn studie in Indonesië aan het conservatorium om de westerse muziek te propageren. Terug in Nederland gaf hij met zangeres Renate Arends en Nora Tours concerten in het Indisch Huis. Esther Wils was daar programmamaker en organiseerde faciliteiten voor een onderzoek naar Indische muziek. Een langdurig verblijf in de studieruimten van het N.M.I. (Nederlands Muziek Instituut) was het gevolg. En nu is er dan dit boek over Indische muziek.

Het woord 'Indisch' wordt gerelateerd aan inwoners van Ned. Indië, maar ook aan mensen die er lang gewoond hebben en 'gemengd-bloedigen'. Deze laatsten werden geboren uit de verbintenis van een 'witman', een Nederlander die uitgezonden werd naar Indië en niet getrouwd mocht zijn, met een inlandse concubine, de 'njai'.*) 't Indische' dat uit het oosten hierheen waait, begint eigenlijk al op

de Wereldtentoonstelling van 1898 in Parijs als daar voor het eerst gamelanmuziek te horen is. Die komt ook naar Nederland met de gamelanorkesten en met de komst van studenten uit Ned. Indië. Ook krontjong muziek, Javaanse straatmuziek, wordt hier populair. In Ned. Indië ontstaan mengvormen van Indonesische met de Europese muziek. In het boek komen verschillende Indische componisten aan bod. Heel uitgebreid is dat Constant van de Wall, maar ook Paul Seelig, Linda Bandara en Bernard van de Sigtenhorst Meijer. Het boek heeft verrukkelijke illustraties. Er is een cd bij met muziek van Indische componisten uitgevoerd door Renate Arends, zang en Henk Mak van Dijk piano. Het boek is te koop bij Van Stockum en Paagman; ook te bestellen via www.vanstockum.nl en kost incl. cd € 34,50.

* Tijdens de Pasar Malam wordt er niet alleen aan de muziekcultuur, maar ook aan deze 'njai' een tentoonstelling gewijd. ES

Denk en doe mee in de werkgroep Openbare Ruimte



v.l.n.r. Dorien de Buck en Josien Deknatel

Toen Dorien de Buck mij benaderde om het voorzitterschap van de Werkgroep Openbare Ruimte over te nemen, had zij al heel wat wapenfeiten op haar naam staan. In de Surinamestraat is de wildgroei aan rare paaltjes stopgezet. Er is een inspraakavond geweest op het Deliplantsoen over de combinatie honden/spelen. Ook de plannen om het Nassauplein zijn oude luister terug te geven, beginnen steeds meer vorm te krijgen. Ook hierbij is de Werkgroep een go-between tussen Gemeente en Wijkberaad. Dit waren slechts een paar voorbeelden.

Gezien al de plannen, die deze werkgroep verder nog wil realiseren, was het geen overbodige luxe om wat versterking te vragen. De paar maanden, waarin ik nu betrokken ben bij de werkgroep, hebben mij van een argeloze voorbijganger getransformeerd in een oplettende buurtbewoner. "Zou hier niet een verbreding van de stoep kunnen worden gerealiseerd?", "Moeten hier niet wat meer fietsbeugels komen?" "Toch maar wat van die prullenbakken, model hangend aan lantaarnpaal, aanvragen". En ga zo maar door.

Bankaproject

Het grootste project, waar de Werkgroep op dit moment aan bijdraagt is het Bankastraatproject. Concrete, snelle veranderingen waarbij de Werkgroep een oogje in het zeil houdt, zijn de plannen rond de uitbreiding van de Albert Heijn. Er vindt hier nauw overleg plaats om te zorgen dat de leefbaarheid rondom de supermarkt gewaarborgd wordt.

Iets minder direct, maar daarom niet minder belangrijk om er toch alvast aan te beginnen, is de verdere uitwerking van de plannen om de Bankastraat op te knappen. Hier is nog een lange weg te gaan. Maar ooit zal de Bankastraat in een nieuw jasje gestoken worden. Als het aan ons ligt, zal het een straat worden, waar de bussen op een acceptabele snelheid doorheen rijden, waar je kunt kiezen op welk terrasje je gaat zitten, waar diverse boompjes groeien, waar struiken in bloei zullen staan, waar je je fiets goed kwijt kunt en waar het gewoon goed toeven is.

Heb jij zin en tijd om hieraan ook een bijdrage te leveren, dan ben je van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Josien Deknatel
te bereiken op 06-55 88 56 18



Sinds zaterdag 1 maart 2008 is Caminada Classics in de Javastraat gevestigd. Zoals de naam al aangeeft: een winkel gespecialiseerd in klassieke muziek.

Zangtalent gezocht

Zijn ze er nog, mannen uit de buurt die willen en kunnen zingen, zelfs een hoge G kunnen halen maar nog niet zijn gestrikt voor een of ander koor? Ze zijn schaars, de tenoren waar wij er een van zoeken, maar ze bestaan. Wij, dat is een groep zangers, veelal buurtgenoten, die samen het kamerkoor esGROOT vormen. Niet een of ander koor, maar een hechte groep die elke week op woensdag repeteert in de Malakkastraat en toewerkt naar het lustrumconcert op 9 november in de Kloosterkerk. We zingen dan het Requiem van Fauré, maar ook liederen uit Israël en Argentinië. Wil je een keer komen kijken/luisteren/meedoen, meld je bij de secretaris, Joke Schalk [j.schalk@minlnv.nl]. MO

Dagtocht naar Elburg en Urk



Op 11 juni a.s. wordt er door de St. Zebra, voor mensen vanaf circa 55 jaar, een hele leuke dagtocht georganiseerd naar Elburg en Urk.

Het programma ziet er als volgt uit:

8.15 uur: vertrek met de touringcar vanaf het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900. Vaartocht over het Veluwemeer en door de haven van de oude vestingstad Elburg met een salonboot met koffie en gebak.

12.00 uur: Koffietafel met kroket op de salonboot. Met de touringcar verder richting Noordoostpolder. Een gids vertelt over de historie van Flevoland. Op Urk bezoek aan een palingrokerij, waaronder de IJsselmeerafslag. Film over palingkwekerij en de algemene visvangst, met kopje koffie.

Met de bus huiswaarts en circa 18.30 uur thuiskomst. De kosten bedragen € 39,-. Met een Ooievaarspas betaalt u € 24,-.

Voor deze dagtocht kunt u zich tot 15 mei a.s. aanmelden bij het Klokhuis, Celebesstraat 4., tel. 350 35 11 of de receptie van WDC De Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 424 81 15.

exoten•hof

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

Bezoek eens onze website.

Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.
Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g | T 070 350 52 50 | info@exotenhof.nl
2585 EP Den Haag | F 070 331 90 71 | www.exotenhof.nl

SINDS 1866 de tapperij

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet
Catering

Atjehstraat 66
2585 vL Den Haag
Telefoon 070 352 39 98

Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid in Serviceflat Waalsdorp

• Geen leeftijdsgrens
• Geen medische keuring

In de groene wijk Benoordenhout gelegen tussen park Clingendael en winkelcentrum Rooyardsplein ligt Serviceflat Waalsdorp, waar appartementen te koop of te huur zijn. Houdt u van een eigen huis en uw zelfstandigheid, maar wilt u toch gebruik kunnen maken van voorzieningen? Dan is Waalsdorp wellicht voor u een goede plek om te wonen.

In een plezierige sfeer biedt Waalsdorp onder andere:

- een zorgteam dat dag en nacht beschikbaar is
- thuiszorg en particuliere zorg
- een goede keuken met eigen chef-kok
- zeven dagen per week receptie
- technische dienst
- bibliotheek, winkel, kapsalon en huisbioscoop
- tuin met terras
- openbaar vervoer, ziekenhuis Bronovo en gezellige terrassen zijn in de naaste omgeving

Heeft u belangstelling of wilt u vrijblijvend rondgeleid worden, neemt u dan contact op met mevrouw C.A. van Wessem, directeur. Telefoon: 070 - 324 50 47.

U kunt ook onze brochure opvragen of kijken op www.serviceflatwaalsdorp.nl

SERVICEFLAT WAALSDORP • COR RUYSLAAN 10 • 2597 TM DEN HAAG



Zelf kopiëren v.a. 3 3/4 ct.
Laserprinten kleur en zwart
Doe het zelf kleurkopieën
Inbinden en plastificeren
Spandoeken en beursdoeken
T-shirts, mousepads enz. bedrukken
Verjaardagskalenders met uw foto's



www.printer.nl

Verenigingsboekjes
Rapporten
Werkstukken
Scripties
Lesmateriaal
Enveloppen bedrukken
Menukaarten

Art Prints

Uw mooiste foto printen wij op schilderscanvas.
Ook uw eigen "artwork", gemaakt met een fotobewerkings-
programma, printen zij op ieder formaat tot 100 x 300 cm
op schilderscanvas, papier enz.

Frederikstraat 74, tel: 3 644 122

Ook op zaterdag geopend van 10.00 - 17.00 uur

ANNETTE POLDERMAN

LIJSTEN / ENCADREMENTEN

BANKASTRAAT 85
2585 EH DEN HAAG
TELEFOON: 070 - 355 62 25

HEEMSKERK Bloemisten

HEEMSKERK
Bloemisten

www.heemskerk-bloemisten.nl
email: info@heemskerk-bloemisten.nl
bankastraat 70 tel. 070-3558544
2585 ep den haag fax 070-3524233

Schoonheidssalon Le Tournesol

Natuurlijke huidverzorging
voor hem en haar

www.schoonheidssalonletournesol.nl

Behandeling op afspraak
Bel Manon: 06 453 26 890

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

'DE CONIFER'

Ook voor uw sierbeplanting, kleine
sloopwerkzaamheden, met-
selwerk en snoeien en
rooien van bomen.
Met eventueel bijle-
vering van alle tuin-
materialen.



R.G. v. Straaten
Borneostraat 54
2585 TW Den Haag
Telefoon/fax (070) 354 18 06
liefst na 18.00 uur
Autotel. 0653 780 411

kvk 2715046

Indonesisch Restaurant
www.djawa.nl



Mallemlen 12a
Tel: 070-3635763
Geopend van ma t/m zat.
17.30 - 23.00 uur

ZUIVELLAND ANNELIES

Bankastraat 44
Telefoon 070 344 02 55
www.zuivellandbrouwer.nl

kaasspecialiteiten

- top kwaliteit boerenkaas
- honderden soorten binnen en buitenlandse kaas
- versgebrande noten
- boeiend assortiment olijven
- kaassouvenirs

voor kenners van smaak!

APOTHEEK NAUTA

• Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70
• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

Geopend maandag t/m vrijdag van
8.30-17.30 uur. Op zaterdag van
11.00-15.00 uur alleen Bankastraat.

Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)

Als Van Duijne het legt, dan ligt 't

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete woninginrichting.
In onze showroom treft u een uitgebreid assortiment stalen van vloerbedekking.
Wij bieden de beste kwaliteitsmerken. Voor linoleum en vinyl kunt u ook bij ons terecht.
Wij adviseren u over kwaliteit en kleur. Onze ervaren vakmensen leggen de vloer-
bedekking. Desgewenst zorgen zij er ook voor dat uw meubels verplaatst worden en
weer op hun plaats terug worden gezet.

's Maandags
gesloten

P.J. van Duijne

INTERIEURVERZORGING

Badhuisstraat 137-139 070-355 95 58

85
jaar



'Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.'

Anne-Wies & Rob Gransjean
Bankastraat 12 - 2585 EN Den Haag
telefoon 070 - 3503980
fax 070 - 3586218
www.gransjean.nl

APOTHEEK — FRANCKEN

SINDS 1931

In verband met de toegenomen belangstelling voor onze apotheek
in de wijken rondom het Benoordenhout, willen wij u er graag op
attenderen, dat Apotheek Francken ook dagelijks in uw wijk
aan huis bezorgt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
P.L.A. Fox of R.F.M. Herculeijns, apothekers,
Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag - Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie methode
Psychosomatische
fysiotherapie
A.P.S therapie
Consulten
Advies/begeleiding



T 070-3503990
F 070-3223965
E info@archipelfysiotherapie.nl
W www.archipelfysiotherapie.nl

BAGUETTERIE

- *Diverse salades
- *Borrelhapjes
- *Belegde (stok)broodjes
- *Koude buffetten



Bankastraat 97
2585 EJ Den Haag

Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80

APOTHEEK — FRANCKEN

SINDS 1931

To meet the growing demand from customers of our Pharmacy who
live outside the Benoordenhout neighborhood, we would like to
point out that Apotheek Francken can also provide daily home-
delivery in this vicinity

For further information please contact
P.L.A. Fox or R.F.M. Herculeijns, apothekers,
Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag - Benoordenhout
or visit our website at www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

Rond Sint Jacob



Informatie over de R.K. parochie van Sint Jacobus de Meerdere Parkstraat Den Haag

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat vormt samen met het Willibrordus-huis in de Oude Molstraat en met medewerking van de Broeders van St. Jan een spiritueel centrum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan de rand van onze wijk en Archipel-Willemspark behoort tot deze parochie! Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur (gezinsviering). Voor overige vieringen en activiteiten in de week zie info-adres.

Uitstapjes voor ouderen

Dinsdag 22 april: naar de Keukenhof
Dinsdag 20 mei: naar Delft
Ook in juni en juli zullen we weer middagboottochtjes op de Kaag houden.
Belt u voor nadere informatie: Janny Witteman telefoon: 387 99 30 of Lore Olgers telefoon: 324 41 18
Ook voor begeleiding bij dokters- of ziekenhuisbezoek kunt u ons bellen.

Minibedevaart

Op Hemelvaartsdag 1 mei wordt in de vroege uren een bedevaart gehouden van de St. Jacobuskerk naar O.L. vrouw van Eik en Duinen, overeenkomstig een zeer oude traditie.
De banden met "Eykenduine" stammen uit de tijd dat Roomskoning Willem II in de jaren 1247 tot 1255 een speciaal aan Maria toegewijde kapel liet bouwen in de directe omgeving van het Haagse Binnenhof. Onder meer uit giften, die door de adel werden gedaan, kan worden afgeleid dat de kapel in hoog aanzien stond. Voordat de kapel in 1331 tot parochiekerk werd, viel de kapel onder de St. Jacobusparochie, welke immers de oudste parochie van Den Haag is (1276).

Rond de kapel in Eikenduinen waren een grote en een kleine bidweg. De kapel is in 1581 helaas grondig vernield. Van de kapel is nu nog steeds een ruïne terug te vinden op de begraafplaats Eikenduinen.
De devotie bleef men echter ook na de sloop van de kapel ruim twee eeuwen van generatie op generatie doorgeven. In een rapport uit 1762 aan het Hof van Holland lezen we dat op Witte Donderdag 40 en op Goede Vrijdag ongeveer 500 mensen, zowel "boeren als personen uyt den Haghe, die met vier, drie, ses, meer en minder kwamen bidden veele paternosters (rozenkransen) en boeken in haere handen".
Ook nu, in 2008, maken jong en oud elk jaar op Hemelvaartdag, de meditatieve voettocht in de vroege stilte van de stad naar de ruïne van Eikenduinen. Vertrek vanaf de kerk aan de Parkstraat om 5.30 uur (informatie aan de pastorie 070-3605592).

voor meer informatie:

Pastorie H. Jacobus de Meerdere
Pastoor Dr A.J.M van der Helm
T: 070 360 55 92 F: 070 360 88 43
E-MAIL: h.jacobus@tiscali.nl
www.stjacobus.nl

VREDESKAPEL



De Vredeskapel is een protestantse wijkgemeente, die voor iedereen open staat. Elke zondag om 10.30 u is er een kerkdienst (tevens crèche).
De Vredeskapel houdt zich vanuit haar christelijke inspiratie bezig met een leefbare wereld.

Open maaltijd

Maandag 5 mei en 2 juni om 18.30 uur . kosten 3 euro, malakkastraat 7
Opgave bij Hans ter Schegget, tel 06-40 93 77 71

Amnesty- schrijfgroep

Schrijfvondten op 12 mei en 2 juni.

Maaltijd huize Tichelaar

Op 18 april vanaf 18 uur bent u van harte welkom om mee te eten. Mensen uit Huize Tichelaar (huis voor maatschappelijke opvang) en gemeenteleden en buurtbewoners ontmoeten elkaar.
Opgave bij Hans ter Schegget, tel 0640 93 77 71.

4 mei herdenking

Vanaf 19.00 uur een korte bijeenkomst en overdenking.
Om 19.30 uur vertrek vanaf de Vredeskapel naar Carnegieplein waar we bloemen leggen bij het monument uit 1992.

Hester Hoogenraad, buurtdiaken Vredeskapel. Telefoon 070-368 99 26.

Nieuwe telefoonnummers van Het Schakelpunt m.i.v. 10 april 2008



Service punt: 070 - 754 13 00
Cliëntondersteuner: 070 - 754 13 01

Info maaltijden,
dagverzorging,
activiteiten: 070 - 754 13 41
Fax: 070 - 754 13 44

Doe eens een boekje open in Het Schakelpunt!

De Wisselbibliotheek in de Ontmoetingsruimte is dankzij de vrijwilligers iedere woensdag tussen 10.00-11.30 open om boeken te lenen. Deze bibliotheek is dit jaar 10 jaar in Het Schakelpunt gevestigd!
De kosten zijn nog geen €10,- per jaar. Als u al een abonnement hebt op de Openbare Bibliotheek kunt u hier, dicht in de buurt ook boeken komen lenen. De collectie wordt enkele keren per jaar gewisseld.
Adres: Burg.Patijnlaan 1900.

Spreekuur Ouderenwerk in 't Klokhuis



Op maandagochtend kunt u vrij binnenlopen bij de consulent/ adviseur ouderenwerk Patricia Haverkort. Zij is aanwezig van 09.00 uur - 11.30 uur (tel. 350 35 11). U kunt met allerlei vragen en dilemma's betreffende het ouder worden bij haar terecht. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan voorzieningen als de telefooncirkel, de senioren contactbank, de oppascentrale mantelzorg, huishoudelijke hulp, dementie, depressie, zorgen over wijkgenoten, maaltijdvoorzieningen, activiteiten enzovoort.

Patricia Haverkort
Consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur Zebra
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
070 - 424 81 13.
p/a Elandstraat 88, 2513 GV Den Haag



Koempoelan

Wij hebben voor de maand mei weer iets interessants voor u op het programma gezet.
Woensdag 14 mei 2008: Mevrouw Ine Oostdam-Bongers. Een videoreisverslag over Vietnam van haar reis in 2007 met echtgenoot.
Wij bieden u vanmiddag een thé-complet aan.

Locatie: Celebesstraat 4, telefoon 070 - 350 35 11.
Zaal open: 13.30 uur.
Programma van 14.00 -16.00 uur.
Prijs € 2,50 (inclusief 1 koffie/thee bon).
Tijdens deze middagen is er zoals u van ons gewend bent heerlijke djadjan te koop.

Vertrouwd,
Nassauhuis Makelaardij o.g. is een begrip in Den Haag

vindingrijk,
en omgeving voor een persoonlijke en deskundige aanpak

voortvarend.
van uw woonvraagstukken.



NASSAUHUIS
MAKELAARDIJ O.G.

070 324 50 50
www.nassauhuis.com

Etage te huur gevraagd

Ruime, lichte etage te huur gevraagd voor een redelijke prijs in Archipel/Willemspark voor fotograaf/schrijver die vaak op reis is. Mag een beetje 'onvrij' zijn en voor bijvoorbeeld een aantal jaren.

Peter de Ruiters, Bankastraat 92,
070 306 0013 / 0626 046 210
mail@peterderuiters.nl

Martin Willems | Hair Art

Bankastraat 103 A
2585 EJ Den Haag
tfn+tx 070 35 44 812



Waar is de klok van het Klokhuis toch gebleven?



De klok is gerepareerd op kosten van de Vereniging 't Klokhuis en zal spoedig weer op zijn oude plaats hangen. De Vereniging gaf dit ten geschenke bij de heropening van 't Klokhuis.

Wijk- en Dienstencentrum 't Klokhuis

Celebesstraat 4
2585 TJ Den Haag
T. 070 350 35 11 F. 084 737 10 29
www.stichtinghetklokhuis.nl

Openingstijden 't Klokhuis

maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur,
vrijdag 9.00 – 13.00 uur.

U kunt voor informatie, reserveringen en toegangskaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur

Beheerder Willem van der Toorn
Assistente Randjeni Dubar

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer R. Klein penningmeester
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. de Bles bestuurslid
liesbethdebles@hotmail.com

Mevrouw drs. B.C. Wasch bestuurslid
bcwasch@planet.nl

De heer A.J. van den Hoek bestuurslid

Stichting Ouderenwerk A/W/Z

Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37A
2518 EV Den Haag, T. 392 74 96
Ouderenwerk Centrum Zuid
Consulente: Patricia Haverkort

Wijkbus 'STAP IN'

aanmelden/informatie: tel. 352 04 16
tussen 9.00-10.00 uur

Telefooncirkel A/W/Z

Info coördinatoren:
Fam. Schuurman, T. 310 63 09
mw. v. Alkemade, T. 345 02 09

Bloedafname en Trombosedienst

Het Bronvoziekenhuis neemt vijf maal per week bloed af in 't Klokhuis. Op dinsdag is de Trombosedienst aanwezig voor bloedafname.

Men kan terecht op de volgende tijdstippen:

Maandag	08.15 – 09.15 uur
Dinsdag	10.00 – 11.00 uur
Woensdag	08.15 – 09.15 uur
Donderdag	08.15 – 09.15 uur
Vrijdag	08.15 – 09.15 uur

Het Klokhuis is op deze dagen vanaf 8.00 uur open.

Bingo in het Klokhuis

Iedere 3e woensdag van de maand wordt weer een Bingo georganiseerd in de benedenzaal van het Klokhuis. De eerstvolgende bingo is op 21 mei, de aanvang is 13.45 uur en het duurt tot ongeveer 15.45 uur. Hierna op 17 juni a.s. Deelname is mogelijk voor iedere volwassene, de kosten zijn € 2,50 voor de eerste kaart inclusief een kopje koffie of thee, een 2e kaart kost € 2,-. Er zijn leuke prijzen. Voor informatie bel met het Klokhuis 070 - 350 35 11 en vraag naar Liesbeth.

Computerkring

Het Klokhuis wil een groep belangstellenden, die behoefte hebben aan onderlinge uitwisseling van computerproblemen en oplossingen, aan elkaar koppelen. Heb je leuke websites gevonden of lastige problemen, deel het met je groep en misschien weet iemand wel de oplossing. Voor informatie bel het Klokhuis, 070-350 35 11 en vraag naar Liesbeth.

Docent Computerlessen voor (half) gevorderden gezocht

De eerste ronde computerlessen was een succes gezien de vele vragen en een gebrek aan plaatsen. Eind maart zijn de 2e rondes gestart voor de beginnerscursussen en begin mei start een cursus voor halfgevoorderden. Maar er zijn voor deze categorie veel meer aanvragen dan plaatsen, dus zoeken we een enthousiaste man/vrouw die het leuk vindt om als vrijwilliger les te geven aan buurtgenoten en ze in te wijden in de geheimen van MS Office en andere leuke programma's. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de administratie van het Klokhuis, 070-350 35 11 en vragen naar Ruud Klein. Kijk ook op www.stichtinghetklokhuis.nl.

Nieuwe leden Bridgeclub welkom



Nieuwe wedstrijdleider
Wijnand Punt

Dinsdags van 13.00 uur tot 16.00 uur in het Klokhuis. Elke dinsdagmiddag wordt niet alleen serieus maar ook gezellig gebridget in de benedenzaal van het Klokhuis. Met de komst van de nieuwe wedstrijdleider, de heer Wijnand Punt, heeft het Klokhuis een nieuwe draai gegeven aan de reeds lang bestaande activiteit. Er zijn nu wekelijks zo'n 20-24 spelers, maar er is altijd plaats voor nieuwe leden of voor belangstellenden die eens willen komen kijken. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de administratie van het Klokhuis, tel 070-350 35 11.

Kijkje in het Klokhuis: Qi Gong

Woensdagavond is Qi Gong-avond van 18.30 tot 20.00 uur. Ruim een dozijn cursisten komen o.l.v Alka Derks bijeen. Vaak al jaren. Wat houdt deze cursus nu in? Het draait vooral om het 'opschonen' van je lichaam door oefeningen te doen met aandacht en concentratie, zo begrijp ik. Dat klinkt ernstig maar juist ook de glimlach is belangrijk. "Die ontspant de boel van binnenuit" vertelt Alka Derks. "Als je alleen je lichaam wil oefenen, ga je naar een sportschool; hier gaat het om een balans tussen lichaam, hart en geest. Alka Derks geeft deze cursus al drie jaar. Haar cursisten variëren in leeftijd van 82 tot 30 jaar. Eén van haar cursisten, Cisca Beckers, vraag ik hoe zij de cursus ervaart. "Het is een heel vriendelijke manier om oefeningen te doen; het werkt verkwikkend voor lichaam en geest. Ik deed eerst Tai Chi maar dat werd na twee heup-operaties te zwaar. Ik vind het een prettige, gemengde groep. De zolder-ruimte in het Klokhuis is heel plezierig", aldus Cisca. Alka is opgeleid als instructeur Healing Tao, met veelomvattende wortels in de Chinese geneeskunde. (zie www.healingtaonederland.nu). Vroeger gaf Alka hier ook Healing Tao, maar deze lessen zijn naar elders verplaatst. De ruimte in het Klokhuis bevat goed; door de verbouwing is het enorm opgeknapt en opgefrist. De cursus bestaat uit steeds 12 lessen; per keer € 10,-. Men kan een proefles volgen voor € 5,-. Opgeven bij: alka.derks@planet.nl ES

Ouderen en levenskunst

Het is zover! Op donderdag 3 april start de eerste gespreksgroep Ouderen & Levenskunst. Deze gespreksgroep is een initiatief van de Stichting Ouderenwerk AWZ. Daar komen met regelmaat signalen binnen dat ouderen de behoefte hebben om met leeftijdgenoten van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld n.a.v. een televisie-uitzending, de politiek, gewoon iets uit het dagelijkse leven of iets wat je op dat moment erg bezig houdt. Elkaar inspireren en gezellige dingen doen "waar je in je eentje niet zo gauw aan toe komt!" daar gaat het om.

Het spreekt vanzelf dat wat in de groep (van ongeveer 8 personen) besproken wordt en vertrouwelijk is, ook in de groep blijft. De gespreksgroep komt één keer per maand bij elkaar en het duurt ongeveer anderhalve uur, in totaal zien we elkaar acht keer (maar het kan ook meer gaan worden). Bij deze eerste groep zijn Charlotte van Lynden en Erna Wasch de gastvrouwen.

NB: Wij willen ook een tweede groep gaan starten. U kunt zich hiervoor opgeven bij de administratie van het Klokhuis. Voor informatie kunt u Erna Wasch bellen: tel. 362 12 86.

De troost van Haagse jongens

en de zee, de zee als bron van verlangen, passie, rust, eindeloosheid

Foto Paul de Haan. Met dank aan Panorama Mesdag

Haagse ingrediënten genoeg in deze voorstelling: Het koningshuis, de Scheveningse visserij, de Haagse jazzscène, de Scheveningse surfwereld. Het komt allemaal aan bod.

We zien het verhaal van twee jonge mannen en een oude dame. Ze ontmoeten elkaar op het strand. De jongens zijn vol passie en energie. Hun leven moet bruisen, daar doen ze alles voor. Ze hebben een eigen wereld die hen alle gelegenheid geeft een hartstochtelijk bestaan te leiden. Kelvin is een bevlogen jazzmuzikant en Rick honderd procent surfer. Hun zoektocht naar het uiterste in beleving verbindt hen, maar is tegelijkertijd aanleiding tot onrust en rivaliteit.

De oude Haagse dame maakt graag pas op de plaats. Beschouwt wat geweest is en denkt na over wat ons allemaal boven het hoofd hangt. Soms is ze de Koningin, soms een Scheveningse vissersvrouw en soms de laatste zeemeermin. Ontmoetingen tussen de jongens en de oude dame geven het nodige vuurwerk over de voor- en nadelen van een wereld die globaliseert en digitaliseert. Is het oorlog tussen de generaties of bieden zij elkaar ook momenten van troost?

Is het water nog de vriend van een stad aan zee? Tuurlijk, zeggen de jongens. Oppassen, zegt de oude dame.

De troost van Haagse jongens is een muzikale voorstelling met rollen van Alexander Wolff, (4e jaars student Toneelacademie Maastricht), Robbert Unnik (3e jaars Rotterdams conservatorium) en Toos Scheffers, grande dame in het toneelcircuit in Den Haag. Toos speelde eerder bij Drang met als laatste productie De vrouw van de ambassadeur. De drie acteurs zijn van Haagse afkomst.

Theatergroep Drang speelt theater op locatie. Daarnaast brengt zij in de Drangstudio jaarlijks een aantal laboratoriumproducties uit waarin aanstormende en ervaren theatermakers de gelegenheid krijgen hun ideeën uit te broeden. De troost van Haagse jongens is zo'n Dranglab productie en wordt geregisseerd door Kiek Wishaupt, docente aan de Toneelacademie van Maastricht en de Muziektheateracademie in Rotterdam. Zij maakte al eerder in samenwerking met Drang de succesvolle voorstellingen De man die bleef liggen en De vrouw van de ambassadeur. Haar specifieke werkmethode, gebaseerd op het gebruik van onder andere romanfragmenten, eigen teksten, krantenartikelen en improvisatiemomenten levert indringend theater op en biedt de kijkers de gelegenheid om er hun eigen belevingen en gedachten op te projecteren.

Spel en zang: Toos Scheffers, Robbert Unnik, Alexander Wolff
Regie: Kiek Wishaupt
Vormgeving: Wampe Elbers
Fotografie: Paul de Haan
Techniek: Milan Stijnman, Davy den Dulk
Productie: Rudy Ramondt

Marketing & publiciteit: Heleen Buijtelaar
Secretariaat: Ria Pelzer, Kimberley Diffey, Yakup Davranmaz, Onno Kipp
Algemene assistentie: Gemma Bouwens, Franske ten Hulscher, Martin Overbeeke
Zakelijke leiding: Ilja Fritz
Artistieke leiding: Lucienne van Amelsfort, Ton Theo Smit

Locatie: Drangstudio, Schelpkade 45, Den Haag
Speelperiode: 23 april t/m 10 mei 2008 (din t/m za)
Première: 25 april, Aanvang: 20.30 uur
Prijs: 12,50 euro

